



GEANNE OP MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 15 – November 2017

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

HALLO ALLEMAAL!

"For great is your love, reaching to the heavens; your faithfulness reaches to the skies." – Psalm 57:10

Vanuit een warm Zuid-Afrika een nieuwsbrief zodat jullie weer een beetje op de hoogte zijn van wat er hier allemaal gebeurt. Zoals ik al schreef is het weer lekker warm aan het worden. De zomer komt eraan, of beter gezegd, die is er al. Daar geniet ik erg van! Maar goed, dat is natuurlijk niet waarom ik een nieuwsbrief wil schrijven. Er is hier de afgelopen maanden weer veel gebeurd. Van een Zuluverlovingsfeest tot een kamp met tieners uit Johannesburg en alle 'normale' dingen. Al is de vraag of er een dag normaal is hier! In alles van de afgelopen maanden werd het bovenstaande bijbelvers voor mij werkelijkheid: letterlijk, want we hebben bijna elke dag een strakblauwe lucht, maar in zoveel kleine en grote zien we Gods trouw en Zijn liefde. Ook al zijn er moeilijke dingen, Zijn trouw is voor eeuwig. Ook al weten we niet meer hoe verder: Zijn liefde houdt nooit op. En de afgelopen maanden waren juist ook gevuld met zoveel mooie momenten waarin ik Zijn liefde en trouw zag. Lees snel verder!



WILL YOU MARRY ME?

Waar denk jij aan als je het woord huwelijksaanzoek hoort? Misschien aan een romantische plek, een verrassing, een roos, een ring en even helemaal samen zijn. Dat dat ook heel anders kan gaan, heb ik vorige maand meegemaakt. Op 24 september was het groot feest op de missie! Mijn collega Bonginkosi ging zich verloven met zijn vriendin Nothando. Dat gebeurde voorin de kerk! Er werd een hele dienst aan gewijd en op het podium voor het oog van iedereen, stelde hij haar de vraag: 'Wil jij met mij trouwen?' Het was een bijzonder en ontroerend moment. Zo mooi om te zien hoe twee jonge mensen voor elkaar gaan. Vooral in de Zulucultuur waarin het helemaal niet zo gewoon is om te trouwen en al helemaal niet om trouw aan elkaar te zijn. We zien het maar al te vaak om ons heen dat mensen elkaar verlaten of maar samenleven zonder getrouwd te zijn. Het is gaaf om te zien wat een voorbeeld deze twee gaven! Verder was het een feestelijke dag met dans, muziek, mooie kleding en veel eten. Samen met anderen heb ik die dag voor 250 mensen gekookt. Dat was een hele happening en het gaf me een leuk inkijkje in de Zulucultuur en hoe zij het allemaal doen. Een uitdaging, maar het is allemaal goed gekomen!

TIENERS ALS VOORBEELD!

Net na die drukke zondag hadden we alweer feest. Een groep jongeren van een kerk in Kemptonpark, Johannesburg was een hele week bij ons op bezoek. Vorig jaar hadden ze dat ook al eens gedaan en ze wilden maar al te graag terug komen. De hele week hielpen ze ons met alle activiteiten die we doen: outreaches, kidsclubs, een dag met zang, dans en spelletjes voor de kinderen, maar ook met het uitzoeken van donaties, het wassen van heel veel flesjes drinken die we hadden gekregen, maar enorm plakkerig waren, de afwas doen, bidden voor mensen, naar het bejaardentehuis gaan, met gehandicapten een morgen muziek maken en spelletjes doen en noem maar op. Het was zo ontzettend gaaf om te zien hoe deze tieners hun geloof in de praktijk brachten. Een bemoediging om te zien hoe zij het Koninkrijk van God uitleefden. Lees [hier](#) meer!

KERK OP WOENSDAG

Naast alle bijzondere dingen, gaat het gewone leven hier ook door. Doordat we op dit moment een heel aantal shorttermers hebben, hebben we besloten om enkele van onze outreaches op te splitsen, zodat we meer tijd hebben met de mensen en meer mensen kunnen bereiken. Dat is allemaal in de opstartfase nu, maar het lijkt erop dat het een goede beslissing is. Een van de outreaches waar het erg nodig was, is de woensdagmiddag. We gaan altijd naar een gebied dat Dlamini heet. De afgelopen weken hadden we daar echter een 'probleem'. Er waren zoveel mensen die ons wilden spreken en wilden horen over Jezus, dat we gewoonweg niet genoeg tijd hadden. Een van de huizen waar we altijd heengaan is mama Maria. Misschien herinneren jullie haar verhaal nog wel van dat ze vorig jaar tot geloof is gekomen en is getrouwd (zo niet, lees [hier](#) dan de blogs van vorig jaar). In haar huis is nu een heuse kerk ontstaan. Elke woensdagmiddag is het hele huis voorbereid en wachten de mensen al op ons. Een aantal van ons speelt buiten met de kids, doet een bijbelverhaal met hen en spelletjes. Binnen delen we het evangelie met de mensen en als dat klaar is zingen en bidden we samen met de kinderen en de volwassenen en sluiten zo de 'dienst' af. Maar dat is nog niet het einde. Mama Maria en de burens koken elke woensdagmiddag een maaltijd. Na de kerk krijgen alle kinderen een heerlijk bord eten. Het is zo bijzonder om te zien hoe levens die veranderd zijn door Gods liefde ook andere levens aanraken en het geloof echt in de praktijk brengen. Wat een wonder! Elke woensdagmiddag bemoedigd het me weer om dat te zien. Gods Koninkrijk wordt groter!



BEZOEK

Dat geen dag normaal is, werd wel weer duidelijk, toen ik op een zaterdagmorgen ineens een mail had van een stel uit Nederland. Ik vroeg me even af of ik hen kende of wat vergeten was, maar nee dat was niet het geval. Ze hadden een trip gepland naar een project in Kenia, maar dat ging op het laatste moment niet door. Ze hadden via Google mijn website gevonden en vroegen of ze nu in plaats van naar Kenia een bezoek konden brengen aan Melusi. Na wat heen en weer gmail en een skypegesprek besloten we dat dat best kon! Ze kwamen en het waren gave weken samen. Het is zo'n bemoediging om met mensen te praten die ook het verlangen hebben om God te dienen en een hart hebben voor zending. Ik ben benieuwd waar hun weg zal leiden, maar het was nu al erg fijn om even bezoek te hebben!



TOT SLOT!

Wil je meer weten of meer betrokken zijn bij wat er gebeurt op Melusi? Dat kan!! We hebben een gebedsmail die elke maand rondgaat met specifieke punten om voor te bidden. Als je ook mee wilt doen, van harte welkom! Stuur dan even een email naar geanneinafrika@gmail.com. Check ook de website en Facebook voor meer foto's en verhalen!

Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via geanneinafrika@gmail.com