



# GEANNE OP MELUSI

Gods licht laten schijnen in de  
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 13 – Juni 2017

Geanne van Maanen

[www.geanneinafrika.nl](http://www.geanneinafrika.nl)

## HALLO ALLEMAAL!

Hierbij weer een nieuwe update vanuit Zuid-Afrika! Ondertussen is het winter aan het worden en wordt het hier ook wel een beetje koud. Dat zou je niet verwachten, maar echt, het kan hier ook winter zijn. Maar als de zon er maar is, is het overdag nog steeds heerlijk! Winter betekent ook dat alles wat op een langzamer tempo zal gaan. Ons team is veel kleiner, omdat de shorttermers die we hadden, vertrokken zijn en er een aantal vaste teamleden op verlof gaat.

Dus er komt meer druk op het degenen die achterblijven. Dat betekent dat we allemaal een stapje harder moeten doen en aan de andere kant minder activiteiten zullen ondernemen. Maar die hebben we de afgelopen maanden genoeg gehad! Ik denk vooral aan onze conferentie, maar ook een aantal kampen die we hadden en veel outreaches en kidsclubs. Het is geweldig om te zien hoe God aan het werk is. Met mijzelf gaat het verder ook goed. Ik ben blij en dankbaar dat ik hier mag dienen en getuige mag zijn van wonderen van God. Helaas had ik de afgelopen maanden nogal last van mijn rug en hield mijn stem er tot twee keer toe mee op. Dat was niet zo leuk. Maar ik weet dat Jezus Koning is en dat Hij doorgaat met Zijn werk. Hoe sterk de duisternis ook is. Daar ook in deze nieuwsbrief meer verhalen over! In die kracht sta en ik en ik weet me gedragen. Ook bij jullie gebeden en meeleven! Lees snel verder wat er nog meer is gebeurd de afgelopen maanden! God doet wonderen.

## YOUR KINGDOM COME!

In de vorige nieuwsbrief schreef ik al wat over MYC – Melusi Youth Conference! We hadden dat van 27-29 April. Wat was dat een feest! Drie dagen hadden we een heleboel tieners op de missie en maakten we samen muziek, zongen we, luisterden we naar preken, aten we samen en hadden veel lol met de spelletjes. Het was zo bijzonder om te zien dat er zoveel tieners kwamen en dat harten echt veranderden door de boodschap 'Your Kingdom come'. Een van de meisjes waar ik mee bad, wilde vanaf dat moment Jezus volgen. Wat een wonder! Tegelijkertijd beseften we meer dan ooit hoe gevaarlijk de omgeving is waar onze tieners en kinderen wonen. Toen we hen terugbrachten met de bus hadden we meerdere situaties waarin tieners werden bedreigd, mannen op straat aan het vechten waren en noem maar op. In de wereld is zoveel kwaad en onrecht. Eens te meer beseften we hoe belangrijk dat gebed is: 'Your Kingdom come'. Meer lezen? Check dan even het blog over MYC, klik [hier](#).



## MAMA THEMBI

Elke week zien we weer dingen in de township en veel dingen zijn zo normaal geworden. Aan de andere kant beseft ik vaak hoe hard de omstandigheden zijn en hoe zoveel dingen die voor ons zo normaal zijn, daar ontbreken. Denk aan veiligheid, genoeg geld om eten te kopen, maar ook hoop voor de toekomst. Graag wil ik jullie meenemen in de wereld van mama Thembi. Zij maakt elke week mijn huis schoon en elke donderdag bezoek ik haar in haar huis! Zo delen we heel wat verhalen. Die wil ik ook met jullie delen, om te laten zien wat het leven in een township in Zuid-Afrika kan zijn. Benieuwd naar de blog over mama Thembi? Klik [hier](#).

## GRACE

Dat is wat haar naam betekent. In het Zulu heet ze Namusa. Ze was een sangoma. Een traditionele genezer. In de Zulucultuur hebben deze mensen een hoog aanzien. Zij kunnen communiceren met de geesten en dat zijn geen verhalen, dat is echt! Namusa leefde ook in die wereld. Totdat er een paar maanden geleden iets gebeurde wat haar leven op zijn kop zette. Op haar kleine stukje grond in een van de armste gebieden in Dundee, verdronk een klein kind in een emmer water. Verschrikkelijk. De burens en familie gaven haar de schuld. Zij had immers krachten en contact met de geestenwereld! Namusa was helemaal van de kaart. Juist in die periode kwamen wij van Melusi weer in contact met haar. Lang geleden hadden we ook contact gehad, maar ze bleef altijd op een afstand. Wij verkondigden namelijk het evangelie en dat strookte niet met haar werk als traditio neel genezer. Maar nu was ze wanhopig. Wat moest ze doen? Langzaam begonnen we het evangelie met haar te delen en Gods licht begon te schijnen in haar hart. Na twee maanden, kwamen we er op een woensdag weer. Het kleine hutje zag er ineens anders uit. Op het bed en op de twee stoelen die er stonden, lag ineens een wit kleed. Ze was voorbereid op onze komst! En we waren nog niet uitgepraat of ze begon zelf: 'Vandaag... Vandaag wil ik de keus maken!' Die dag gaf ze haar hart en hele leven aan Jezus. Licht ging schijnen in de duisternis van haar hart!! Tegelijkertijd was er nog veel aan de hand. De duivel geeft zijn terrein niet zomaar prijs. Toen we een week later terug kwamen en met haar baden, begon ze te manifesteren. Er woonden nog geesten in haar die niks met Jezus te maken wilden hebben. Na lang bidden werd ze rustig en verlieten de geesten haar. Toch droeg ze toen nog de uiterlijke tekenen van een sangoma: armbanden en kettingen, een soort van amuletten. We hadden haar verteld dat die dingen niet helpen en dat Jezus de enige weg is. Maar ja, we kunnen haar niet verplichten om ze af te doen. God moet haar daarvan overtuigen. Maar een week later kwamen we weer bij haar. En het eerste wat opviel? Ze had alle armbanden en kettingen doorgeknipt. Niks was er meer. En opnieuw konden we niet met haar delen. We kregen gewoon de kans niet om te praten. Ze was zo vol van de bevrijding die Jezus haar gegeven had dat iedereen het moest weten! Grace... Haar naam zegt nu zoveel meer! Uit het koninkrijk van het duister overgezet naar het Koninkrijk van het licht. Wat een wonder!

## MELUSI UNITED

Jaja, we hebben een heus Melusi voetbalteam!! Eigenlijk niet een, maar vier! Het is een heuse ministry geworden. Elke maandag gaan we naar Craigside, een stuk van de township net buiten Dundee. Bonginkosi, een van mijn collega's, begon daar drie jaar geleden om een relatie met de jongens op te bouwen via het spelen van voetbal. Ondertussen is dat uitgegroeid tot een serieuze ministry. Elke maandag komen zo'n 80 jongens voor de training en op zaterdag komen ze trouw om lokale wedstrijden te spelen. Voor elke leeftijd hebben we nu een team. Wat gaaf om te zien dat ze zoveel plezier hebben en echt gaan voor hun passie. Met voetbalschoenen en shirts uit Duitsland en Nederland voele n ze zich de koning te rijk. Tegelijkertijd delen we het evangelie met ze, bouwen we relaties en zijn er al diverse jongens onze discipelen geworden. Een van hen is zelfs een bijbelstudie gestart met zijn vrienden. Hoe gaaf is dat!? Wat startte als een potje voetbal, is nu een bloeiende ministry! dat God weer veel harten zal aanraken!



## BEDANKT!

Al heb ik dat al vaker gedaan, toch wil ik weer even dankjewel zeggen voor al het meeleven en gebed!! Dat doet me heel erg goed. Ook de post die ik regelmatig krijg, vind ik erg leuk! Dank jullie wel voor jullie meeleven op allerlei verschillende manieren: door gebed, financieel, een kaartje, een berichtje of wat dan ook. Het wordt heel erg gewaardeerd!!

Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via [geanneinafrika@gmail.com](mailto:geanneinafrika@gmail.com)