



GEANNE OP MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 12 – April 2017

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

HALLO ALLEMAAL!

Bij dezen weer een heleboel nieuws uit Zuid-Afrika, met nog een beetje een Nederlands tintje. De maand februari bracht ik namelijk in Nederland door. Wat was het goed om weer even met familie en vrienden te zijn en gewoon even te genieten van ons koude kikkerlandje! Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel weer erg geniet van de Afrikaanse zon! Al wordt het hier ook langzaam een beetje herfst. Ik was weer snel gewend op de missie en er was zoals altijd weer veel te doen. Ik heb mijn werk in de keuken weer opgepakt. Dat doe ik met veel plezier, al is het af en toe wel een uitdaging om alles in goede banen te leiden.

We hebben nog steeds erg veel groenten uit de tuin, wat een enorme zegen is. Al vergt het ook wel wat creativiteit om alles te verwerken. Daarnaast zijn er veel andere dingen. Zo hadden waren we een weekend in Pretoria voor een conferentie, hadden we een meidenkamp, een mooie doopdienst en een ontzettend gaaf kamp met onze discipelen. Daar kun je hieronder meer over lezen! De maand die eraan komt wordt een drukke maand met onder andere onze tweede jeugdconferentie. We hebben er zin in, maar vinden het ook spannend! Het is allemaal nogal wat geregeld. Toch zijn we er ons als team heel erg bewust van dat God met ons is en dat we in Hem kunnen rusten in het midden van al het geregeld en de drukte. Psalm 25 zegt het heel mooi: 'Zij die op U hopen worden niet beschaamd'. Die tekst is een samenvatting van de afgelopen maanden en met die tekst in mijn achterhoofd ga ik ook de komende maand in!

HOE MAMA HAPPY ECHT HAPPY WERD!

Mama Happy kennen we al voor een lange tijd. Vaak komt ze op woensdag naar de bijbelstudie die we tijdens outreach houden. Toch leek ze niet altijd even happy en dat was ze ook niet. Toch werd mama Happy een paar weken geleden wel echt happy! Ze leerde Jezus kennen! Wil je het verhaal van mama Happy lezen? Check dan snel even www.geanneinafrika.nl/blog



WEEKEND PRETORIA

Een onderdeel van onze roeping op Melusi is het vinden en begeleiden van discipelen. We hebben daar een speciaal programma voor opgezet en er zijn een heel aantal jongeren onderdeel van het programma. We proberen hen te begeleiden in hun geloof en zij helpen mee tijdens kidsclubs en kampen. Het volgen van Jezus betekent natuurlijk ook het getuigen en aan andere mensen vertellen van Zijn liefde! Het is gaaf om te zien hoe deze jongeren groeien en ik vind het bijzonder om een onderdeel van hun leven te zijn. Zo ook afgelopen maand. Met een groepje jongeren en een aantal teamleden gingen we een weekend naar Pretoria voor een conferentie over kinderwerk. Dat was gaaf! We hebben veel geleerd, maar ook veel tijd doorgebracht met onze discipelen. Kleine dingetjes zijn voor hen al heel bijzonder zo ontdekte ik. In de shoppingmall waar we gingen eten keken ze hun ogen uit en ze bleven vervolgens wel erg lang in de wc. Wat bleek? Ze hadden de elektrische handdroger uitgevonden. Dat hadden ze nog nooit in hun leven gezien. Het goed om te zien hoe hun wereldbeeld verbreed wordt en ook hoe ze tijdens de conferentie zoveel leerden wat ze weer toe kunnen passen als ze helpen bij kidsclub en kidschurch. Een van hen liep de hele dag met een big smile van de ene workshop naar de andere. 'Ik leer hier zoveel' zei hij. Wauw! Bidden jullie mee voor deze dappere jongeren? Veel van hen hebben een moeilijke thuissituatie en het wordt in hun familie lang niet altijd gewaardeerd dat ze christen zijn. Ik ben trots op ze en ben benieuwd hoe het met ze zal gaan de komende tijd!

BEZOEK NEDERLAND

Het lijkt alweer even geleden door alle drukte op de missie, maar ik ben vijf weken in Nederland geweest. Dat was erg goed. Het was goed om even een pauze te hebben en vooral ook tijd door te brengen met familie en vrienden. Ik weet dat ik hier op mijn plekje ben, maar het is niet altijd even gemakkelijk om iedereen in Nederland te missen. Daarom was het goed om daar tijd door te brengen. Ik ben dankbaar voor de goede tijd die ik daar had en ik wil ook op deze manier iedereen bedanken voor de lieve kaarten, bezoeken, het meeleven en veel meer! Dank jullie wel!



MEIDENKAMP

'Hoe moet ik bidden als ik het gevoel heb dat God geen antwoord geeft? Hoe moet ik Jezus volgen in de praktische zin van het leven? Waarom maakte God gehandicapte en zieke mensen? Waar komt de zonde vandaan?' Diepe vragen... Op sommigen vond ik het moeilijk om een antwoord te geven. Eind maart hadden we een weekend lang kamp voor tienermeiden van 15-18 jaar oud. Dat was een gaaf weekend met veel lol en gezelligheid. Ik genoot ervan om de lach op hun gezichten te zien. Veel van hen komen uit verschrikkelijke thuissituaties en hebben het niet makkelijk. Een weekend ontspannen is dan ook zo belangrijk. Maar we hadden dus ook goede gesprekken. Gesprekken waarin de pijn en gebrokenheid uit hun levens naar voren kwam. Het brak mijn hart ook, maar het gaf me ook hoop. Deze meiden verlangen naar Jezus!! We hebben veel gepraat en gebeden en ik blijf bidden! Jezus kan deze gebroken levens genezen en hoop geven.

EEN DRUKKE APRIL

De komende maand staat er heel wat op de planning. Dat wil ik jullie niet onthouden. En niet voor mezelf, maar omdat ik jullie wil vragen om mee te bidden! Gebed is zo belangrijk!! Deze maand begon met een weekend Lesotho. Samen met een aantal teamleden waren we op bezoek in een weeshuis waar mensen werken die eerst op Melusi werkten. Het was goed om hen te bemoedigen en te zien wat zij doen! Ook voor mezelf was het goed om er even uit te zijn, mijn teamleden beter te leren kennen en te genieten van de prachtige natuur in Lesotho. Daarna hadden we gelijk een worship en games day om de conferentie alvast te promoten. Dat was een drukke dag met 200 tieners! Na die dag bleven de discipelen hier en vertrokken we de morgen daarna op kamp. Voor 3 dagen verbleven we op een boerderij zoals je verderop uitgebreid kunt lezen. Nu wachten ons drukke weken van voorbereiden voor onze 2^{de} jeugdconferentie (27-29 april). Het thema is 'Your Kingdom come'. We bidden dat God weer veel harten zal aanraken!



JEZUS' LICHT OVERWINT DE DUISTERNIS

In het stukje over het weekend in Pretoria noemde ik al hoe gaaf ik het vind om met onze discipelen te werken. Het is zo bijzonder om te zien dat ze groeien en echt veranderen. Dat werd bevestigd tijdens een kamp dat we hadden met hen de eerste week van april. We waren met de hele groep op een boerderij in de middle of nowhere. We hebben veel lol gehad, de conferentie voorbereid door te oefenen met zang, spelletjes, drama en noem maar op. Ook konden we paardrijden, een berg beklimmen en veel volleyballen en voetballen. Dat was gaaf! Voor veel van hen iets wat ze eigenlijk nooit doen. Het was goed om relaties te bouwen en het gezellig samen te hebben. Maar het mooiste van alles was dat we zagen dat God werkte! Op vrijdagavond begonnen we te bidden voor elkaar en Gods aanwezigheid was zo dichtbij. Hij antwoordde gebeden en voor mijn ogen zag ik letterlijk de duisternis wijken voor Zijn licht. Mensen werden bevrijd van alle pijn, het verleden, duivelse machten en konden God loven! Het is niet in woorden te omschrijven en we konden alleen maar zeggen: 'Dank U Heer!' Wil je meer zien? Check dan [hier](#) het filmpje!

Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via geanneinafrika@gmail.com