



GEANNE IN MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 10 – Oktober 2016

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

VAST STAAN ALS EEN BERG

'Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.'

News from South Africa! Er is weer van alles gebeurd op Melusi de afgelopen maanden. Dus hoog tijd om jullie weer op de hoogte te brengen. God is aan het werk en dat is ontzettend mooi om te zien! We hebben een groot God! Het werk dat Hij begint, maakt Hij ook af. In deze nieuwsbrief zijn er weer verhalen die daarvan getuigen. Vol dankbaarheid schrijf ik dat op. Het kan me zo bemoedigen als ik nadenk over alles wat God aan het doen is. Op die God vertrouwen we. Ook als het soms niet makkelijk is. Bovenstaande tekst werd de afgelopen maand heel belangrijk voor mij. Ondanks alle mooie dingen, gaat niet alles over rozen. Het is vaak hard werken en soms vraag je je af waarom je doet wat je aan het doen bent. Als niemand luistert als je de bijbel uitlegt op een woensdagmiddag op outreach, als je mensen weer ziet terugvallen in hun oude leven, als je tieners ziet in hopeloze situaties, als je niet weet of je de mama's waarmee je moet samenwerken kan vertrouwen en noem maar op. Dan kan je die vragen weleens gaan stellen. Ook merk ik dat ik de laatste tijd Nederland best weleens erg mis. Soms zou je zo graag even daar willen zijn, met name als familie of vrienden het moeilijk hebben. Juist op die momenten begon God te spreken. Als ik op Hem vertrouw, dan sta ik vast als een berg. En zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt God Zijn kinderen. Dan kunnen we doorgaan, ook als het niet altijd even makkelijk is!

ENTHOUSIASME

Zomaar een knuffel krijgen van een tiener nadat je samen de afwas hebt gedaan. Dat had ik nog niet zo vaak in mijn leven meegemaakt. Sterker nog: nog nooit denk ik. Een paar weken geleden hadden we een kamp op Melusi. Een groep van 36 jongeren uit een kerk in Johannesburg was er de hele week om ons te helpen. Wat een enthousiasme! Veel waren nog heel jong: tussen de 13 en de 15 jaar oud. Toch wilden ze zo graag helpen en dienen. Zo ook met de afwas, maar met nog veel meer. Het was een week met uitdagingen. De hele week koken voor 100 mensen is nogal wat. Het was elke morgen een drukte van belang in de keuken, maar we hadden ook veel plezier samen! We deden deze week speciale outreaches. Samen ruimden we een heleboel rommel op in de township. Zakken vol werden in de auto geladen. De groep had een speciaal programma voor de kinderen en ze deelden hun getuigenis met de mensen die er waren. Tot slot organiseerden we op vrijdag een heuse worship en talentnight voor tieners. Het was een bijzondere week! We hebben nieuwe connecties gemaakt, veel lol gehad samen en van elkaar geleerd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!



VAN REGEN KOMT ZEGEN

Onze tuin. Daar schrijf ik niet vaak wat over. Meestal vind je zulke dingen heel gewoon. Maar afgelopen week besepte ik wat een zegen het is dat we de groentetuin hebben. Worteltjes, prei, spinazie, kool, uien, bietjes en noem maar op. Het groeit er allemaal. Het is af en toe een behoorlijke uitdaging, omdat het zo droog is hier. Maar aan de andere kant kunnen we elke keer weer groente uit de tuin halen om mee te koken voor de hele missie. Daarnaast werken er elke dag een heel aantal mensen uit de townships in de tuin in ruil voor een voedselpakket. Ze beginnen de morgen met een devotion, werken dan een poos, drinken een kop thee samen en gaan weer verder met hun werk. Aan het einde van de morgen gaan ze naar huis met een voedselpakket. Zo heeft onze tuin eigenlijk heel veel nut! Iets om dankbaar voor te zijn! We blijven bidden om meer regen. Want van regen komt zegen!

I HAVE DECIDED TO FOLLOW JESUS

Een van de mooiste dingen op Melusi vind ik de zondagen waarop mensen gedoopt worden. Zo ook op 16 oktober. Na de kerkdienst vertrokken we met z'n allen naar het zwembad van mensen uit de kerk en werden er negen mensen gedoopt. Twee mama's van outreach, vier van onze tieners en drie van de mannen die we opvangen. God gaat door met zijn werk! Wat een bemoediging!! De moed van deze mensen maakt me stil. Een van onze tieners vertelde dat haar moeder enorm vast zit in de voorouderverering. Haar beslissing om zich te laten dopen, viel totaal niet goed bij haar moeder. Wat de gevolgen zullen zijn is nog niet zeker, maar vast staat dat haar familie het totaal niet waardeert. Toch zei ze in de auto: 'In de bijbel staat een vers dat we ons niet moeten schamen voor Jezus. En dat is wat ik doe. Ik schaam me niet voor Hem!' Wat dapper! Het getuigenis van een van de jonge mannen maakte me ook stil. Hij was als kind in de steek gelaten door zijn moeder, raakte verslaafd aan drugs en leefde vier jaar op straat. Tot God hem bij Melusi bracht en hij hier Jezus leerde kennen. Zijn leven veranderde radicaal. God doet wonderen! En wat God voor deze mensen kan doen, kan Hij ook voor jou en mij doen!



KIDSCHURCH

'I depend on You, I depend on You Jesus!' Ook dat gaat over vertrouwen. Je helemaal aan Hem overgeven. Uit volle borst zingen onze kinderen het nu. We zijn een poosje geleden begonnen met het leren van een nieuw lied en nu kennen ze het helemaal: compleet met gebaren. Het is bijzonder als je voor de hele groep staat. Ontroerend om te zien hoe kinderen God aanbidden! Je denkt misschien: waar praat je over? Het gaat over onze kidschurch. Elke zondag tijdens de dienst voor de volwassenen, hebben we ook kerk voor de kinderen. Het is enorm aan het groeien. Meer en meer kinderen komen. Op dit moment hebben we elke zondag rond de 80 kinderen. We zingen samen liedjes, bidden, luisteren naar een verhaal en doen een spel of een knutsel. Een paar zondagen geleden hielden we zelfs een picknick. Zo is het elke zondag weer feest! Niet alleen door de aantallen, maar ook door de gesprekjes met de kinderen zien we dat God aan het werk is. Dat is het mooiste van alles. Ik voel me gezegend dat ik daarin ook een schakeltje mag zijn. Bidden jullie mee voor onze kidschurchkids? Bid dat God echt harten zal veranderen en dat er een generatie opstaat die God aanbidt met hun hele hart! Bid ook voor alle praktische issues. Door de enorme groei zijn er nogal wat 'probleempjes'. Maar we zien het als een voorrecht! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En ben je benieuwd naar hoe onze kidschurch eruit ziet? Check dan even dit filmpje van mijn collega:

<https://www.facebook.com/daniel.vandevlag/videos/1332518150122075/>



DIT IS WAT IK WIL DAT JULLIE DOEN!

Zuid-Afrika is het land van de apartheid. Hoewel dat al lang verleden tijd is, zijn de gevolgen nog altijd erg merkbaar. Zelfs in de kerk. De gemeente van Melusi was voor lange tijd voornamelijk een blanke gemeente, maar het laatste jaar komen er meer en meer zwarte mensen naar de kerk. Dat zorgt weleens voor spanningen. Het is alleen al te zien aan dat de zwarte mensen vaak aan de ene kant zitten en de blanke mensen aan de andere kant. Elkaar volkomen accepteren en een zijn is soms heel erg moeilijk. Wij als buitenstaanders begrijpen dat niet altijd, maar de wonden uit het verleden zitten erg diep. Gelukkig gaat het in veel gevallen ook goed, maar het blijft een enorm punt. Een poosje geleden preekte een van onze oudsten over eenheid. Heel dapper sprak hij de mensen op dit punt aan. Aan het einde van de preek waste hij, als blanke, de voeten van een oude, zwarte mevrouw. Als een symbool om te vragen om vergeving en om sorry te zeggen voor alles wat is gebeurd. Daarna mocht iedereen die wilde komen en iemand anders de voeten wassen. Met tranen in hun ogen kwamen veel mensen naar voren. Het was een ontroerend moment. God opende harten en handen om elkaar te laten zien dat we een zijn in Hem. Bidden jullie mee voor onze gemeente? Om eenheid en liefde voor elkaar?

Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via geanneinafrika@gmail.com