



# GEANNE NAAR MELUSI

Gods licht laten schijnen in de  
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 6 – Februari 2016

Geanne van Maanen

[www.geanneinafrika.nl](http://www.geanneinafrika.nl)

## GODS GENADE IS GENOEG!

Tijd voor weer een nieuwe update vanuit Melusi in Zuid-Afrika. Wat is er de afgelopen maanden weer veel gebeurd! Ik denk aan veel mooie dingen: een gave worship and movienight, de doop van zes mensen van outreach, een uitbreiding van het team, een fijn meidenkamp, veel outreaches en noem maar op. Tegelijkertijd was het ook niet altijd makkelijk. Veel wisselingen in het team, mensen die me lief zijn in Nederland die door een moeilijke tijd gingen en veel nadenken over de toekomst kostten behoorlijk wat energie. Te midden van dit alles leerde God me de afgelopen weken een belangrijke les: 'Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakte.' Zijn genade is genoeg. Aan Zijn voeten is de hoogste plaats. In alle drukte is dat het enige dat rust brengt. Dat geeft me kracht voor elke dag en zin in de toekomst! De komende maanden worden intensief, maar ik zie er ook erg naar uit. In het bijzonder naar de weken dat mijn vader en Willeke (10-26 maart) op bezoek komen! Maar ook naar de jeugdconferentie die we in maart gaan organiseren, de nieuwe taak die ik heb om de kidschurch vorm te geven en te regelen samen met een collega, de kampen die weer gaan komen en al het werk dat we elke week doen. In de kracht van Gods genade! Kijk gauw verder om alle uitgebreide verhalen te lezen...



## LANGER BLIJVEN?!

De afgelopen maand heb ik veel nagedacht over wat Gods bedoeling is met mijn leven en wat de plek is waar Hij me wil hebben. Keer op keer sprak God duidelijk: 'Blijf op Melusi totdat Ik je ergens anders heen stuur.' God sprak heel duidelijk door de volgende tekst: 'Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus heb ontvangen: getuigen van het evangelie van Gods genade.' Het plan voor nu is dat ik na juni in ieder geval een jaar langer blijf. Dat is spannend, een nieuwe stap. Het doet ook pijn in bepaalde opzichten, maar ik heb Gods vrede in mijn hart!

## OOGSTEN IN GEJUICH

In de vorige nieuwsbrief deelde ik het verhaal van mama Simangele. Zij was één van de eersten van de mensen in de township die we wekelijks bezoeken, die heel graag gedoopt wilde worden. Haar wens is vervuld! Afgelopen maand zijn er zes mensen gedoopt. Wat was dat een feestelijke zondag! Nadat we jaren zaaiden in tranen, mochten we oogsten in gejuich! Levens zijn vernieuwd! Baba Majola, een oude man die gedoopt werd, verwoorde het als volgt toen we hem de volgende dag vroegen hoe het ging: 'Ik ben helemaal nieuw!' Dit maakt je dankbaar, intens dankbaar en tegelijkertijd bidden we dat dit het begin mag zijn van een grotere oogst...

## MELUSI KIDSCHURCH

Een paar weken geleden vroeg Daniël, een collega, of ik samen met hem verantwoordelijk wilde zijn voor de kidschurch. Een nieuwe taak dus! We hebben op Melusi elke zondag kidschurch. Tijdens de dienst doen we met de kinderen (op dit moment ongeveer 40) een ander programma waaronder veel zingen, een Bijbelverhaal en een verwerking. Er komen ook veel Zulukinderen uit de township. Het is soms dus best een uitdaging om dat goed te regelen met de taalbarrière en de onwetendheid van deze kids. We willen het programma de komende maanden een beetje aanpassen en ook een ander curriculum gaan gebruiken. Bidden jullie mee om wijsheid en goede ideeën? Kidschurch is denk ik echt een stukje Koninkrijk waarvan we de impact niet moeten onderschatten!

## HAIRDRESSER

'Hlala pansi, hlala pansi!!' 'Sit down, sit down!' Bijna elke middag hoor ik dat. Vier van de vijf middagen hebben we namelijk kidsclub in de gebieden waar we werken. De kinderen komen vaak al enthousiast aanrennen als ze de auto zien. Als eerste willen ze er zijn om één van de skateboards of de ballen te bemachtigen. Daarna spelen we heerlijk een poos met ze en doen een Bijbelverhaal en we zingen samen. Het is elke week weer feest voor ze. Weet je wat de favoriete activiteit is van veel meiden? Mijn haar doen! Ze staan om me heen, proberen vlechtjes te maken, trekken ondertussen heel hard aan mijn haar en kletsen maar. Zo ga ik elke week meerdere malen naar de hairdresser ;) Ondanks dat het weleens pijnlijk is, geniet ik ervan, omdat ik zie hoe deze meiden genieten!

## KING OF HEARTS - MYC

Dat is het thema van onze allereerste, echte Melusi Youth Conference! Spannend is het! We zijn al een poos druk aan het voorbereiden. Omdat we het nog nooit gedaan hebben is dat een hele klus. Maar we merken dat we vorderingen maken en dat God er echt bij is. Hij voorziet en zorgt voor zoveel dingen! Nu is het bijna zover. Van 31 maart tot 2 april verwachten we heel veel jongeren uit Dundee op Melusi. Elke dag staat er een aantal diensten op het programma met preken, drama, veel zingen, gebed en samen eten. Als team hebben we er zin in! King of hearts: we hopen en bidden dat de jongeren dat zullen onthouden. Jezus wil Koning zijn in ons hart! Niet alleen een Koning die ver weg is, maar een Koning die leeft in ons! Bidden jullie mee voor deze grote uitdaging? Nu het dichterbij komt, merken we dat er steeds meer aanvallen komen.



## PHENDULO

Hij stond daar alleen in de kamer toen we weg gingen. Dikke tranen rolden over zijn wangen. Een klein, gebroken mensje. Phendulo is een klein jongetje van zes jaar dat ernstig ondervoed is. We ontmoetten hem in het ziekenhuis. Hij is ontzettend mager en doordat hij zo ondervoed is, is hij erg langzaam in alles. Samen zitten aan de tafel en een boekje lezen is vaak al genoeg. Zijn verhaal is triest. Een paar weken geleden betrapten de zusters in het ziekenhuis zijn moeder. Ze gooide al zijn eten weg. Niet omdat hij niet meer wilde, maar gewoon expres. De zusters hebben de moeder weggejaagd, maar sindsdien is ze niet meer teruggekomen. Daar zit hij nu dan. Alleen in het ziekenhuis. Echt helpen is moeilijk. Maar deze situatie maakte me wel weer erg bewust van het feit dat wij Jezus' handen en voeten mogen zijn en Zijn liefde kunnen laten zien. Bidden jullie mee voor deze kleine jongen? Bid maar dat hij Gods liefdevolle Vaderarmen om zich heen mag voelen...