



GEANNE NAAR MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 4 – Oktober 2015

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

HALLO ALLEMAAL!

Tot mijn verbazing zag ik dat het alweer tijd was voor een nieuwe nieuwsbrief. De tijd vliegt hier! Er gebeuren elke dag weer ontzettend veel dingen op de missie en geen week is hetzelfde. Daarom is het weer eens tijd voor een update vanaf hier. Bovenstaande tekst betekende de afgelopen periode veel voor mij. Situaties en mensen kunnen me weleens bang maken en je voelt je dan zo machteloos. Dat gebeurt me meer dan eens hier. Deze tekst bepaalde me heel erg bij het feit dat ik niet bang hoeft te zijn, want God is mijn licht en mijn heil. Hij is alles wat ik nodig heb! Dat is iets waar het leven hier me erg bij bepaald. God is mijn alles! Zonder Hem kan ik niks en met Hem sta ik sterk. In Hem zijn we overwinnaars! In welke situatie dan ook!

De afgelopen maanden waren drukke maanden op de missie. Naast het normale programma van elke week waren er nog kampen en een worship and movie-night. Verder is het ook druk, omdat verscheidene teamleden voor een korter of langer verlof weg zijn of gaan. Zelf merk ik soms ook wel dat ik erg moe ben. Aan de andere kant kan ik nog steeds zeggen dat ik op mijn plekje ben en ik ervaar dat God me heel veel rust en vrede geeft. En naast al het werk is er soms ook tijd voor ontspanning in het weekend. Een dagje zwemmen of naar de bergen. Daar geniet ik ook van!

In deze nieuwsbrief wil ik jullie meenemen in een zomaar paar dingen van het leven hier. Mensen en situaties die mijn hart raakten en ons soms ook wat kunnen leren!



THINGS GOING ON

Er gebeurt altijd van alles op de missie. Naast alle outreaches, Siya Sebenza, het programma voor de dakloze mannen en nog veel meer, zijn er ook twee bijzondere dingen. Die wil ik jullie niet onthouden. Het eerste is dat we als missie een tijdje geleden op wonderlijke wijze een stuk grond met gebouwen erop in Mozambique hebben gekregen. Het doel ervan is om daar een missie van te maken! Het is heel bijzonder hoe dat allemaal gegaan en we zien echt Gods leiding daarin! Het is allemaal nog heel erg in de beginfase, maar we weten dat God ons heeft geroepen om dit op te gaan pakken. Er is op dit moment nog weinig: geen team, nog erg weinig geld, geen concrete ideeën, maar we weten dat God dit van ons vraagt en we vertrouwen op Zijn weg hierin.

Iets anders is dat we volgend jaar rond Pasen waarschijnlijk een jeugdconferentie gaan organiseren op Melusi. We zijn er als team heel erg enthousiast over!! Ook dit is nog allemaal in de beginfase, maar we hebben zin om met dit project aan de slag te gaan en het op poten te gaan zetten. Het belooft een feest te worden, maar ook een hele speciale gelegenheid waarbij we aan heel veel jonge mensen het evangelie kunnen vertellen! Tegelijkertijd vraagt het ook veel van ons als team. We hebben dit nog nooit gedaan, dus alles is erg nieuw en toch moeten er al beslissingen genomen worden. Bidden jullie mee voor beide projecten? Want als de Heer het huis niet bouwt is onze moeite tevergeefs...



TEENAGERTIME

Elke vrijdagmiddag van vier tot zes is teenagertime! Samen met Brandien en Daniël vertrekken we naar Kwasithole, één van de gebieden waar we werken. Onderweg pikken we nog wat tieners op uit andere gebieden en dan is het op naar de tienerbijbelstudie. Zo'n twintig tieners komen elke week. We aanbidden God met elkaar en bidden samen. Daarna doet één van ons als team een Bijbelstudie met ze. Op dit moment zijn we bezig om de tien geboden te behandelen. En daar komt meer bij kijken dan je in eerste instantie denk. Ook de tieners hebben goede vragen! 'Hoe zit het eigenlijk met dat God zegt dat je niet mag moorden, maar toch wel beval dat al die mensen in het Oude Testament vermoord moesten worden?' en 'Wat is een goede manier om te daten met een meisje?'. Vragen die vaak tot goede gesprekken leiden! Aan het einde drinken we vaak wat en is het nog even gezellig bijkletsen. Het is gaaf om te zien hoe deze jonge mensen voor God willen leven en daar ook echt offers voor moeten brengen. Veel van de families vinden het maar niks dat ze niet meer meedoen met de ancestorworship. Keep on going, beautiful boys and girls! Denken jullie ook aan hen in jullie gebeden?

XOLISWA

Een moeilijke naam om uit te spreken. Het begint namelijk met een click! De kinderen lachen me altijd uit als ik dat probeer, want ik doe het meestal niet helemaal goed. Maar daarom wil ik dit niet delen. Xoliswa is een meisje dat ik elke maandag zie bij onze kinderclub in Craigside. Het is een slimme meid en haar Engels is behoorlijk goed. Dat verbaasde me, want ze is nog maar negen jaar oud. Meestal heeft ze op maandag hele verhalen over school, vriendinnen en van alles en nog wat. We genieten allebei van onze wekelijkse gesprekjes! Tot ik pas een keer enorm schrok. Het gesprek kwam op één of andere manier op de ancestorworship. Dat is iets wat veel mensen hier doen. Ze vereren hun overleden voorouders, bidden tot hen en geloven dat deze voorouders hen kunnen helpen. Veel mensen doen dat ook naast het christelijk geloof. Het is erg moeilijk om uit te leggen dat God dat niet wil en dat het eigenlijk afgoden zijn. Xoliswa vertelde me ook dat ze regelmatig tot haar overleden oma bad. Ze zei: 'Ik roep de geest van mijn oma op en ik zie haar dan echt. Dan kan ik haar vragen wat ik wil vragen...'. Het schokte me! Je bent nog maar negen jaar oud en zit al helemaal in deze wereld van geesten en nare machten. Het raakte me diep. Het bepaalde me er weer bij hoeveel mensen hier verlost moeten worden uit de klauwen van de duisternis. Zelfs kinderen al. Het zette me ook stil bij hoe belangrijk het is wat we elke week doen met kinderclubs: kinderen vertellen dat alleen Jezus de weg, de waarheid en het leven is!

SIYAKUDUMISA

Dat betekent 'wij prijzen U' in het Zulu. Afgelopen maand klonk dat door de kerk op Melusi. Uit volle borst zongen meer dan tweehonderd tieners dat lied. Wat was dat bijzonder! We hadden op een vrijdagmiddag en avond alle tieners uit de omgeving uitgenodigd om naar de missie te komen. Nadat we eerst een poos met z'n allen zongen, deed één van de mensen uit de kerk een preek. Veel jongeren werden geraakt door zijn woorden over wat de waarde van ons leven is in Gods ogen. We mochten voor hen bidden en het was bijzonder om te zien wat een reacties er kwamen. God was aan het werk! Na een lekker broodje met worst, keken we 's avonds nog een film en werden ze allemaal weer naar huis gebracht. Het was een feest! Ondanks dat we als team bekaf waren na een hectische middag en avond, waren we heel dankbaar voor deze tijd met de tieners.



DE KRACHT VAN GEBED

Corrie ten Boom zei eens: 'Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.' Het bepaalde me bij de kracht van gebed. Hier op Melusi merken we sterk dat mensen voor ons bidden en weten we ook dat we zonder gebed niks kunnen. Wil je ook meebidden voor wat er op Melusi gebeurt? Stuur dan een mailtje naar geanneinafrika@gmail.com. Dan krijg je regelmatig een update met gebedspunten!

Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via geanneinafrika@gmail.com