



GEANNE NAAR MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 2 – Juni 2015

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

DANKBAAR

De vorige nieuwsbrief is alweer een tijdje geleden. Ondertussen is er een heleboel gebeurd! Bijna teveel om op te noemen. Één woord vat het allemaal samen: dankbaarheid! Ik ben ontzettend dankbaar voor heel veel dingen die er de afgelopen maanden zijn gebeurd. In de eerste plaats omdat ik echt ervaar dat God erbij is en dat Hij mij dwars door alles heen draagt. Maar dankbaar ben ik ook omdat ik binnen een paar dagen mijn visum had. Iets dat bij de meeste mensen heel lang duurt. Echt een wonder! Dankbaar ben ik, omdat ik bijna klaar ben met studeren en alles tot nu toe heel goed gelopen is met alle tentamens en mijn scriptie. Dankbaar ben ik ook, omdat 80% van de financiën al binnen of toegezegd zijn en dat ik dus wat dat betreft rustig weg kan gaan. Dankbaar ben ik, voor alle lieve mensen die om me heen staan en die laten merken dat ze voor me bidden of op een andere manier willen helpen bij het werk op Melusi. Nu is het bijna tijd om te vertrekken en ik ben nog maar even in Nederland. Spannend! Ik zie op tegen het afscheid, maar de zin om naar Zuid-Afrika te gaan wordt wel steeds groter. Ik weet me veilig in de handen van mijn Koning, die de hele wereld in Zijn handen heeft! Het zal zeker niet altijd makkelijk zijn, maar Hij regeert en daar mag ik me aan vasthouden. Als alles goed gaat zal ik de volgende keer een update geven vanuit Zuid-Afrika!

AKEKHO OFANA NOJESO

Ze zat op de grond. Midden op de straat. Of misschien beter gezegd: midden in het zand en in de rommel. Haar donkere oogjes keken me aan. Ze was vies, heel erg vies. Ik pakte haar op, zette haar op mijn schoot en hield haar dicht tegen me aan. Plotseling voelde ik het nat worden op mijn schoot. Ze had geen luier om. Ik bekeek haar nog eens beter. Het enige dat ze aanhad was een klein vies onderbroekje. En een ketting, om haar te 'beschermen' tegen het kwaad. Haar donkere oogjes bleven me aankijken. Mijn hart brak...

Zomaar een klein meisje dat ik vorig jaar tegenkwam tijdens één van de bezoeken in de township. In Nederland zouden we haar gelijk in bad stoppen, vertroetelen en eten geven. Dit meisje leeft in een andere wereld... Een keiharde wereld waarin ze al heel snel voor zichzelf zal moeten zorgen. Zelfs nu al, nog geen jaar oud, kijken er maar weinig mensen naar haar om. Liefde kent ze niet. Het kan je moedeloos maken. Er zijn zoveel kinderen die zo'n leven tegemoet gaan. Geen liefde, geen zorg, geen aandacht, geen hoop...

Het lijkt verloren, maar dat is het niet! Elke week wordt er ook dit gezongen tijdens de kidsclubs in de township: 'Akekho ofana noJeso, akheko ofana naye!' Er is niemand zoals Jezus, er is niemand zoals Hij!! Bid u mee dat juist dat in de harten van de kinderen mag blijven klinken en dat ze mogen weten dat God een Vader voor hen wil zijn? Jezus, hoop van de volken!



PANNENKOEKENPARTY

Op zaterdagavond 30 mei organiseerden we als thuisfrontcommissie een pannenkoekenparty in de Garve om geld op te halen voor Geanne's werk.

Voor een tientje kon iedereen onbeperkt genieten van de pannenkoeken met spek, appel, stroop en suiker. En niet te vergeten: er was een lekker toetje met ijs en kletskommen!

Wat was het gezellig. Met 70 mensen zat de hele Garve vol. Jong en oud was aanwezig. En de opbrengst mag er zijn: 710,50 euro.

Bedankt voor jullie aanwezigheid!



UITZWAADIENST

Op zondag 21 juni om 16.45 in de Oude Kerk is er een kerkdienst waarin aandacht is voor het vertrek van Geanne. Wees welkom en zet um in je agenda!

ACTIE: UW FOTO OP CANVAS!

Uw favoriete foto op hoge kwaliteit canvas bestellen? We bieden het u aan voor een zeer lage prijs! De **gehele** opbrengst komt ten goede aan Geanne.

- U kunt uw foto in zo hoog mogelijke kwaliteit mailen naar geanneinafrika@gmail.com.
- Stuur in deze mail uw **naam, adres, email en telefoonnummer** mee.
- Lever de foto, indien mogelijk, in de goede verhouding aan.
- Houd er rekening mee, dat een gedeelte van de foto op de zijkant komt.
- De canvasfoto's worden in regio Barneveld **gratis** bij u afgeleverd!
- U kunt het canvas betalen als u van ons de bevestiging ontvangen heeft.

De prijzen die we hanteren zijn als volgt:

30 cm x 40 cm x 1.5 cm - € 17.50

40 cm x 50 cm x 1.5 cm - € 25.00

60 cm x 80 cm x 1.5 cm - € 45.00

30 cm x 30 cm x 3.5 cm - € 20.00

50 cm x 50 cm x 3.5 cm - € 30.00

Let op! De hoeveelheid canvas is beperkt. **OP = OP!**



FINANCIËLE STEUN

Wilt u, wil jij Geanne's werk steunen met een gift? Dat kan! Geld kan overgemaakt worden naar bankrekeningnummer: NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Barneveld, o.v.v. Geanne.

Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via geanneinafrika@gmail.com