

Nieuwsbrief Geanne in Afrika

Hallo allemaal!

"Leg uw last op de Heer, en Hij zal u steunen, nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt." – Psalm 55:23

Een hartelijke groet vanuit Melusi!

Het nieuwe jaar is alweer meer dan een maand oud en het is tijd voor een update vanuit een warm Zuid-Afrika! Het is echt zomer hier. Dat merken we ook in de tuin. We hebben ontzettend veel groenten en dat is echt een zegen. We eten elke dag heerlijk en we kunnen aan zoveel mensen uitdelen. De afgelopen maand regende het ook vaak en ons meertje waarmee we in de winter de tuin water geven is bijna vol. Daar zijn we dankbaar voor. En er is meer om dankbaar voor te zijn. Er gebeurde weer veel de afgelopen maanden, maar we konden telkens zien hoe God voor ons zorgde. De bovenstaande bijbeltekst was zo waar: als we onze zorgen aan de Heer geven, zorgt Hij voor ons.



Een bijzondere bruiloft

Begin december hadden we een heel speciaal feest. Het was een dag die we niet snel zullen vergeten. Het verhaal begon al begin vorig jaar. Een van de vrouwen die bij ons in de tuin werkt, kwam tot geloof. Ze was eigenlijk een traditioneel genezer, dus het was zo bijzonder om te zien hoe God haar leven veranderde. Niet lang nadat ze tot geloof kwam raakte ook haar vriend geïnteresseerd in Jezus. Hij kwam met haar naar de kerk en kwam ook tot geloof. Wat een wonder! Niet lang daarna kwamen ze met de vraag of we hun konden trouwen. Ze leefden al lang samen, maar waren nooit getrouwd. Nu ze christen geworden waren, wilden ze graag op de juiste manier leven. Zo gezegd, zo gedaan. En dus hadden we op een zondag in december een heel bijzondere dienst waarin we hen trouwden. Aan God alle eer! Wil je het uitgebreidere verhaal lezen? Lees dan [deze](#) blog.



Feestdagen

Met de bruiloft was het feest nog niet over. Al hadden we eerst een tegenvaller. In de week na de bruiloft testten enkele van onze teamleden positief op corona. Dat betekende dat we als Melusi in quarantaine moesten en onze ministries een week eerder dan gepland moesten afsluiten. Gelukkig was iedereen weer fit voor kerst en konden we dat samen vieren. Op Melusi is de focus rond kerst vooral om in elkaar te investeren en tijd samen door te brengen. Ook met de dakloze mannen die we opvangen. Voor veel van hen zijn de feestdagen een moeilijke tijd met slechte herinneringen. Voor hen is het heel bijzonder om kerst te vieren als 'familie' en je kon zien dat ze ervan genoten om samen lekker te eten en dat we extra aandacht voor hen hadden. Het kost tijd en moeite, vooral in de keuken deze dagen, maar het is het meer dan waard als je ziet hoe goed deze tijd hen doet.

Vakantie

Na een drukke decembermaand en eigenlijk een drukke tijd de afgelopen maanden was het heel fijn dat ik in januari wat vakantie had. Ik ben samen met het Nederlandse gezin van ons team een ruime week naar Kruger geweest. Het was heerlijk om eruit te zijn en even niet aan Melusi te denken. Omdat we werken en wonen op dezelfde plek is het niet echt mogelijk om vakantie te hebben en thuis te blijven. Dus het was fijn om weg te kunnen. Daarna was er ook nog een weekend waarin ik met het Duitse gezin uit ons team en twee van de shorttermers een lange wandeling heb gemaakt in de Drakensberg en we hebben overnacht in een grot. Dat was een heel avontuur en we hebben genoten van de schoonheid van de natuur. Het was daar zo ontzettend mooi.



Keuken

Na de vakantie was er geen sprake van rustig opstarten. Het was gelijk druk met alle groenten in de keuken, kidsclub, outreach en veel andere dingen. Helaas ging het de eerste week na de vakantie niet zo goed in de keuken. We hadden al eerder problemen gehad met de mama's en hen een laatste waarschuwing gegeven. Het is soms zo lastig wat het juiste is om te doen. Deze vrouwen werken bij ons, maar het is meer dan alleen werk. Ze komen uit de armste gebieden hier in Dundee en voeden hun families met de voedselpakketten die ze krijgen voor het werken. Daarnaast proberen we hen ook te begeleiden en hen te vertellen over Jezus. Mama Nomusa werkte met mij voor de afgelopen vier jaar. We hebben zoveel samen meegemaakt en veel geïnvesteerd in haar leven. Helaas was zij vaak de aanstichtster van problemen met de andere mama's. Na enkele waarschuwingen gebeurde dat in januari weer. Toen moesten we helaas de moeilijke beslissing nemen om haar te ontslaan. Ze wilde echter niet veranderen en de problemen bleven maar terug komen. Het was een heel moeilijk besluit, maar wel het juiste. We konden dit gedrag niet langer tolereren. Maar het ging me aan het hart en het voelde als een teleurstelling. We hebben haar verteld dat we haar als persoon niet afschrijven en dat ze van harte welkom is in de kerk en bij de Bijbelstudie tijdens outreach. We willen haar graag zien en ons gebed is echt dat ze haar geloof niet zal verliezen, maar dat ze ook in deze situatie naar God zal gaan. Bidden jullie mee voor haar? En ook voor wijsheid nu we een nieuwe vrouw voor de keuken moeten trainen?



Gogo Mhlanga

Een andere vrouw die mijn hart raakte deze maand is gogo Mhlanga. Ze woont in een van de armste gebieden in Dundee en we bezoeken haar weleens tijdens de outreach. Ze heeft een gemakkelijk leven. Toch besloot ze vorig jaar Jezus te gaan volgen en was ze zo blij als een kind toen we haar een luisterbijbel brachten. Dat was zo'n bijzonder moment. De afgelopen maanden waren echter moeilijk voor haar. Ze voelt zich eenzaam en er zijn weinig mensen die haar helpen. Er wonen ook twee kleinkinderen, tieners, bij haar, maar die geven vooral problemen en zijn geen hulp. Toen we vorige week bij haar kwamen vertelde ze ons een speciaal verhaal: 'Vorige week wist ik niet wat ik moest doen. In de boom naast mijn huis woonden heel veel bijen. Ze waren gevaarlijk en ik moest ze weggagen, maar ik wist niet hoe. Ik wilde al een autoband verbranden onder de boom om te proberen ze met de rook te verwijderen. En toen dacht ik dat ik kon bidden. Dus ik bad tot Jezus en in Zijn Naam joeg ik de bijen weg. En ze gingen weg! Er is kracht in Zijn Naam.' Het was echt een getuigenis hoe God voor haar zorgde en ik moest weer aan die Bijbeltekst denken: als we onze zorgen aan God geven, dan zorgt Hij voor ons.

MYC

Dat geloven we ook voor de komende maanden. In Zuid-Afrika is de situatie rondom corona behoorlijk goed op dit moment en we hebben bijna geen restricties meer. We hebben als team besloten dat we gaan proberen en onze jaarlijkse reünieconferentie weer te gaan organiseren eind april. Dat is een beetje een stap in geloof, maar we zijn ook dankbaar dat we weer plannen kunnen gaan maken. We zien de laatste maanden dat er meer en meer tieners komen voor Bijbelstudie en dat de nood zo hoog is in die leeftijds categorie. Het is ons verlangen om aan hen het evangelie te vertellen en we hopen en bidden dat deze conferentie daar ook een onderdeel van kan zijn. Daarnaast hebben we door ons grote team meer mogelijkheden. Zo gaan we ook proberen om een tweede tienerbijbelstudiegroep op te starten in de township. Bidden jullie mee voor al deze plannen? En vooral ook voor onze tieners?



God zorgt voor ons

Ondertussen heb ik alweer veel met jullie gedeeld en het is tijd dat ik ga stoppen met schrijven. Dank jullie wel voor jullie steun, meeleven en gebed. Dat waardeer ik oprecht! Wat de komende maanden ook gaan brengen, we geven onze zorgen aan God en we vertrouwen erop dat Hij voor ons zorgt.

Een hartelijke groet, Geanne



Wilt u, wil jij Geanne's werk financieel steunen met een gift? Dat kan!

Bankrekeningnummer NL39RABO0305509195
Ten name van Zendingencommissie Hervormde Gemeente Barneveld
Onder vermelding van Melusi - Geanne van Maanen



Geanne is uitgezonden door Serving in Mission, een internationale zendingsorganisatie. Op de website www.sim.org vind je meer informatie over wie SIM is.

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u geanneinafrika@gmail.com toe aan uw adresboek.

