

# Nieuwsbrief Geanne in Afrika

## Ha allemaal!

His mercies are new every morning, great is Your faithfulness

Nieuws uit Zuid-Afrika! Het is een gek idee dat dit alweer de derde nieuwsbrief is sinds de lockdown begon en dat we al een half jaar leven met alle restricties en de gevolgen. Gelukkig lijkt het erop dat Zuid-Afrika over de ergste piek heen is en dat de maatregelen langzaam minder worden. We zijn dankbaar dat het land niet zo hard is getroffen als sommige voorspellingen ons zeiden begin maart. Ook op Melusi hebben we tot nu toe geen gevallen gehad. Tegelijkertijd merken we nog steeds de gevolgen en zijn er veel dingen anders dan 'normaal'. We kunnen nog steeds geen kerk houden, alle kids- en jeugdactiviteiten liggen nog steeds stil en we delen nog altijd erg veel voedselpakketten uit. Ons team is ook erg klein, doordat er verschillende mensen zijn vertrokken en we geen nieuwe mensen kunnen ontvangen, omdat er nog veel restricties zijn. Je zou misschien denken dat het een ontmoedigende tijd is, maar dat is niet waar. Zeker zijn er grote uitdagingen, maar er zijn ook zoveel dingen waarin we Gods trouw zien. De Engelse vertaling van Klaagliederen 3 zegt het zo mooi: "His mercies are new every morning, great is Your faithfulness". Ik moet er vaak aan denken deze tijd. Het is lente en al vroeg licht en elke morgen is het zo ontzettend mooi buiten. Dat is een reminder aan Gods trouw. Zijn genade is elke morgen nieuw en Hij houdt ons vast!



## Melusi Team

Zoals ik al zei, is ons team erg klein op dit moment. Aan het begin van de lockdown hebben we alle shorttermers naar huis laten gaan. Hoe moeilijk dat ook was, het bleek de juiste beslissing. Dat maakte ons team veel kleiner dan we hadden verwacht. De laatste maanden is er nog een stel vertrokken en ook het Nederlandse gezin dat hier voor langere tijd is, is naar Nederland vertrokken voor het vernieuwen van hun visum. We weten alleen niet wanneer zij weer terug kunnen komen, omdat de grenzen nog dicht zitten en de ambassade ook nog niet aan het werk is. Het is een onzekere tijd wat dat betreft. We zijn dankbaar dat Ayanda ons team is komen versterken. Zij werkte al voor ons in het trainingscentrum SiyaSebenza. Dat hebben we moeten sluiten in verband met de lockdown. Zo had Ayanda geen werk meer. Na veel bidden en nadenken heeft ze ervaren dat God haar riep om deel te zijn van het team. Een dappere beslissing, aangezien ze een zoon van elf heeft en we haar nu geen salaris betalen. Maar we hebben gezien en zien nog steeds dat God voorziet voor hen en we zijn heel dankbaar dat we haar bij het team hebben. Het is gaaf om te zien hoe ons team nu vooral bestaat uit Zuid-Afrikanen. Dat wilden we al lang en nu begint dat steeds meer vorm te krijgen. Iets om dankbaar voor te zijn! Er zijn ook mensen uit Duitsland die volgend jaar willen komen. Het is echter spannend of zij een visum zullen krijgen. Bidden jullie mee?



## Voedselpakketten, voedselpakketten, voedselpakketten...

Ook al zijn we maar met een klein team, het werk gaat door. Nog steeds vliegt het eten de deur uit. We zijn enorm dankbaar dat we nog steeds zoveel krijgen van de zuivelfabriek en via andere donaties. Elke week gaan we er drie keer op uit om voedselpakketten uit te delen en maandag- en dinsdagmorgen hadden we een grote groep mensen aan de poort om voedsel op te halen. De groep werd groter en groter. De laatste weken hadden we soms wel 300 mensen aan de poort. Dat werd teveel! Doordat de maatregelen versoepeld zijn, kunnen er weer meer mensen werken. Daarom hebben we besloten om het Food-4-Work programma weer te starten en te stoppen met het uitdelen van voedsel aan de deur. Elke morgen werken er nu weer mensen in de tuin. Wat waren ze blij om weer terug te komen. Dat was bijzonder om te zien. Ook hebben we een heel aantal nieuwe mannen en vrouwen uitgenodigd om te komen werken zodat we meer families kunnen ondersteunen. We zijn dankbaar om te zien dat we langzaam weer wat dingen kunnen starten. Tijdens de outreaches gaan we wel door met uitdelen van voedsel. Voor een korte impressie van hoe het er nu aan toe gaat tijdens outreach, is deze video gemaakt: [bekijk deze hier](#). Het is soms overweldigend om te zien hoeveel mensen er komen om eten en hoe leeg hun ogen staan. Op sommige plekken waar er veel mensen komen, lezen we ook met hen uit de bijbel en bidden we voor hen. Het is ons grootste verlangen dat mensen niet alleen maar genoeg te eten hebben, maar vooral ook dat ze Jezus leren kennen. We hopen en bidden dat de duisternis zal wijken en er licht zal komen in de levens van deze mensen. Er is zoveel pijn en ellende, maar we geloven dat er hoop is!



## Khanyiso

Zijn oogjes beginnen te stralen en hij begint al met rennen als hij onze auto ziet. Eenmaal uit de auto, krijg ik een dikke knuffel. Voor hem bestaan de corona-maatregelen niet en voor mij op dat moment ook even niet. Khanyiso is altijd blij om ons te zien. Tervwijl we aan iedreer de voedselpakketten uitdelen en een stukje uit de bijbel lezen, blijft hij heel dicht bij mijn. Het liefste staat hij tegen me aan en moet ik hem vasthouden. Deze kleine jongen heeft zoveel aandacht nodig. Aan het einde van de outreach, mag hij even meerrijden naar zijn huis en bezoeken we zijn moeder. Door epileptische aanvallen zijn haar hersenen beschadigd en ze kan niet goed voor Khanyiso en zijn zusjes zorgen. Het is een grote bende in hun kleine hutje. De kinderen moeten zelf koken en maar zorgen dat ze eten krijgen. Het is triest. Dit soort verhalen breken mijn hart en soms wilde ik die kinderen wel mee naar huis nemen. Natuurlijk kan dat niet, maar helaas gebeurt er verder ook weinig. We zijn al verschillende keren naar de jeugdzorg geweest om het te melden, maar deze mensen zijn niet geïnteresseerd. Het trieste van Zuid-Afrika is dat dit systeem totaal niet werkt en er veel corruptie is. Toch kan deze situatie zo niet blijven. Deze kinderen zijn absoluut niet veilig. Bidden jullie mee om een goede oplossing voor Khanyiso, zijn zusjes en ook voor zijn moeder?



## Bijzondere verjaardag

Helaas is Khanyiso's verhaal niet het enige. Er zijn zoveel soortgelijke verhalen: zoveel armoede, tienerzwangerschappen, verslaving, geweld. Het houdt niet op lijkt het wel en het kan je soms ontzorgen. Er gebeuren zoveel slechte dingen. Maar God bouwt ook Zijn koninkrijk en daar kunnen we zo dankbaar voor zijn! Op 10 september hadden we een bijzondere dag te vieren. Het was mama Maria's 64<sup>e</sup> verjaardag. Dat konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Met een groepje van het team besloten we haar te verrassen en een taart te brengen. Toen we arriveerden, kwamen we erachter dat mama Maria haar verjaardag helemaal vergeten was. Al snel wist ze het weer en ze was ontzettend blij met de taart en het cadeautje. Maar niet alleen met dat. Toen we even bleven praten, kon ze maar niet ophouden om te vertellen hoe dankbaar ze was dat Jezus haar leven heeft veranderd en dat ze zo blij is. Mama Maria is het levende voorbeeld van een radicale bekering. Vroeger stond ze bekend om het feit dat ze altijd dronken was en onrust veroorzaakte. Nu zorgt ze voor alle kinderen uit de buurt. Ze kookt nog steeds twee keer per week voor meer dan 70 van hen en ze mogen altijd komen voor hulp. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief vertelde, hebben ze ook nog steeds hun kleine huiskerk op zondag. Ze zijn een heerlijk lichtje in de duisternis om hen heen.



## Love

Een lichtje is Love. Deze vrouw maakt de betekenis van haar naam maar al te waar. Zij maakt deel uit van onze kerk en gaat ook weleens mee op outreach om te helpen vertellen. Toen ze zag wat mama Maria deed voor de kinderen, kreeg ze zelf ook een idee. Ook zij is nu samen met haar zus een kleine kerkkerk gestart bij haar huis. Ook daar komen de kinderen uit de buurt op zondag en ze vertelt hen uit de bijbel, leest met ze en geeft hen te eten. Zo bijzonder hoe dat groeit! We wilden vaak zulke dingen stimuleren, zodat Melusi het niet altijd doet. Het leek nooit te lukken, maar nu gebruikt God deze vrouwen. Het maakt ons stil en geeft ons zoveel blijdschap! Vooral ook omdat we kerkkerk kunnen houden met meer dan 200 kinderen. God voorziet en Hij gaat door met Zijn werk. We denken er wel over na om ook weer kleinere dingen te gaan opstarten. Doordat de maatregelen en visumproblemen zijn, willen we ook weer in kleine groepjes bijbelstudie doen tijdens outreach en misschien ook weer een kidsclub organiseren. Aankomende zondag gaan we ook weer beginnen met de kerk voor de volwassenen. Stapje voor stapje pakken we zo de draad weer op. We bidden om wijsheid en zullen de komende weken meer plannen maken. Vooral ook omdat ons team zo klein is, moeten we goed nadenken hoe en wat, maar we zijn dankbaar dat we weer dingen kunnen opstarten.

## SIM

Het laatste dat ik met jullie wil delen, is dat ik vanaf eind dit jaar deel zal uitmaken van een zendingsorganisatie. Al langere tijd waren we op zoek naar een organisatie om een breder netwerk om mij heen te hebben en om de kerk ondersteuning te geven in de uitzending. Het viel niet mee om een geschikte organisatie te vinden, omdat ik immers al vijf jaar weg ben. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij SIM. Dat is een wereldwijde zendingsorganisatie die ook een aantal projecten in Zuid-Afrika heeft. Zij zullen de kerk en de TFT ondersteunen waar nodig. Daarnaast zal ik deel uitmaken van het Zuid-Afrikaanse team van SIM en zo ook meer connecties hebben in Zuid-Afrika. We geloven dat God ook dit in Zijn hand heeft en dat Hij ook deze nieuwe stap zal leiden. Als je meer wilt weten over SIM, neem dan even een kijkje op hun [website](#).



## Tot slot!

Wij dankbaar de moed en kracht van God. Dat geeft moed en kracht om door te gaan. We zijn dankbaar dat we gezond zijn en dat het ook op de missie verder goed gaat. Onze mannen hebben ook elke dag aandacht nodig en die bediening gaat altijd door. Als je meer wilt weten over hen, lees dan even de nieuwste [blog](#) en [hier](#) lees je de Engelstalige nieuwsbrief van Melusi die vorige week uitkwam.

De komende maanden zijn er nog wel een uitdaging blijven met alle veranderingen en ons kleine team. We zien er naar uit om weer een uitdaging te pakken en te zien wat God zal doen en hoe Hij ons wil gebruiken. Wat er ook op ons pad komt, ik geloof.

His mercies are new every morning, great is Your faithfulness

Dank jullie wel voor al jullie gebed en support! Dat betekent heel veel voor mij!

Geanne



Wilt u, wil jij Geanne's werk financieel steunen met een gif? Dat kan!

**Bankrekeningnummer** NL39RABO0305509195  
**Ten name van** Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld  
**Onder vermelding van** Melusi - Geanne van Maanen

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [geanneinafrika@gmail.com](mailto:geanneinafrika@gmail.com) toe aan uw adresboek.

