

Nieuwsbrief Geanne in Afrika

Hallo allemaal!

"Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. The Lord works out everything to its proper end— even the wicked for a day of disaster." – Proverbs 16:3-4

Een hartelijke groet uit Zuid-Afrika!

Tijd voor een update vanuit Melusi. Er is weer veel gebeurd de afgelopen maanden en ik wil graag wat van deze verhalen delen. God zorgt zo trouw voor ons en we hebben zoveel redenen tot dankbaarheid. Op hetzelfde moment voelt het alsof we in een tijd van veel onzekerheid leven in Melusi. Nadat de Duitse familie die hier voor elf jaar was in juni, is het nog steeds een tijd van transitie. Naast dat hebben we heel veel problemen met de visa. Dat heeft een impact op onze ministries en de beslissingen die we moeten nemen. We hadden ook moeilijke tijden met onze tieners. Hun verhalen breken je hart. Toch geloven we wat deze tekst uit Spreuken zegt. De Engelse vertaling zegt het heel mooi: God werkt alles uit tot het einde. Er is niks dat niet onder Zijn gezag valt. We vertrouwen op Hem.



Tijd met SIM in Kaapstad

September was een maand met uitdagingen. Peter en Angeline, onze leiders, waren uitgenodigd om mensen te bezoeken in Zwitserland. Dat was een enorme zegen voor hen. Vooral omdat ze veel mensen konden ontmoeten die de afgelopen jaren op Melusi zijn geweest. We verheugden ons met hen dat ze deze mogelijkheid hadden. Voor ons betekende dat wel dat Daniel en ik de enigen waren van het leiderschapsteam die maand. Dat was druk! Het voelde daarom als een cadeautje dat ik de eerste twee weken van oktober weg kon. Ik vloog naar Kaapstad voor SLC, de jaarlijkse conferentie van SIM. Door covid was dat de afgelopen jaren altijd online en het was nu de eerste keer dat ik al deze mensen persoonlijk kon ontmoeten. Ik was een beetje zenuwachtig om daar alleen heen te gaan. Eenmaal daar aangekomen merkte ik wat een zegen en bemoediging het was om andere mensen te ontmoeten die hetzelfde doen als ik en om hun verhalen te horen. Ook de week na de conferentie was erg fijn: ik bleef nog in Kaapstad en kon veel zien van deze mooie omgeving en een beetje bijkomen en uitrusten.



Amahle

In Melusi ging alles ondertussen door. Iets waar we veel over gepraat en gebeden hebben als team zijn 'onze' tieners. Elke vrijdag hebben we tienerbijbelstudiemiddag in Melusi. Het is zo bijzonder om te zien dat zoveel tieners regelmatig komen. Veel van hen komen van gebroken families en zijn totaal niet met Jezus en de bijbel opgevoed. Het is soms niet zo gemakkelijk om dingen aan hen uit te leggen, maar we geloven dat God werkt. Een aantal van de meiden deelden hun verhaal met ons en het maakte me zo bewust van met wie we hier werken. Een van de meiden heet Amahle. Een aantal weken geleden hadden we een gesprek. Ik had gezien dat ze kralenarmbanden en touwtjes om haar polsen begon te dragen. Vaak is dat een teken van een sangoma, een traditioneel genezer. We vroegen haar wat er gebeurd was en waarom ze dit droeg. Toen we dat deden begon ze te huilen. Ze vertelde ons dat ze dromen had van boze geesten. Deze boze geesten geven haar opdrachten. Uiteindelijk zeiden ze zelfs dat ze een sangoma moest worden. Toen ze dat tegen haar moeder vertelde, zei haar moeder dat dat logisch was. Blijkbaar was zij, toen ze zwanger was van Amahle, naar de sangoma geweest en die had haar verteld dat dit kind een sangoma zou worden. Het brak mijn hart. Dit meisje is zo gevangen. Ze vertelde ons dat ze het zelf ook wil en sangoma zal worden. Volgens mij beseft ze niet wat ze wil doen en komt deze beslissing voort uit angst. We hebben haar verteld dat ze nog een keuze heeft en ook duidelijk uitgelegd dat de verkeerde keuze naar dood en verderf zal leiden. Ons gebed is dat ze naar Jezus zal gaan en dat Hij haar zal veranderen.

Huiswerk hulp

Naast onze vrijdagmiddag activiteit voor de tieners zijn er veel andere momenten in de week waarop we contact hebben met de kinderen en tieners uit de gebieden rondom Dundee. Een paar maanden geleden kwamen er vier jongens naar ons toe met een vraag. Ze wilden graag naar Melusi komen om hun huiswerk te maken. Het idee om kinderen te helpen met hun huiswerk en school is vaker naar boven gekomen in ons team en we besloten het een kans te geven voor één middag per week. Het is echter een uitdaging. Het niveau op de scholen hier in Dundee is niet hoog en veel kinderen lopen erg achter. Eigenlijk is één middag per week niet genoeg om hen te helpen. Daarnaast waren ze de laatste weken niet altijd op tijd. We gaan door met dit programma tot de zomervakantie. Die begint hier in december. Daarna moeten we als team evalueren en zien hoe en of we verdergaan. Het is duidelijk dat er zoveel kinderen zijn die hulp nodig hebben en een rustige plek om hun huiswerk te maken, maar we zullen zien waar God het zal leiden en wat Hij wil dat we doen.



Update team

We bidden ook om Gods leiding voor het team. De realiteit is dat de visa situatie in Zuid-Afrika niet makkelijker wordt. We kwamen erachter dat de shorttermers uit Nederland en Duitsland die wilden komen, geen visa kregen om verschillende redenen. We proberen nu om een verlenging te krijgen voor hen van het toeristenvisum dat iedereen krijgt als je Zuid-Afrika binnenkomt. Maar op dit moment weten we nog niet of dat gaat lukken. We zijn alsnog dankbaar dat ze zijn gekomen en dat sommigen nog gaan komen, ook al is het voor drie maanden. In oktober kwam er ook een Zuid-Afrikaans echtpaar op bezoek. Zoals het er nu uit ziet komen zij het team in januari versterken voor de komende paar jaar. Dat is een zegen en een antwoord op gebeden. Al langere tijd hebben we het verlangen dat we meer lokale mensen in ons team zullen krijgen. Als laatste waren we zo verrast bij God en hoe Hij in levens werkt. Van juni tot augustus hadden, was Priscilla bij ons, een shorttermmer uit Zwitserland. Toen ze weer thuis was, wist ze dat God haar riep om terug te komen naar Melusi. Ook zij is nu bezig om haar visum aan te vragen. We geloven dat God een weg voor haar zal banen en we zijn zo blij dat ze terug komt. God is goed.



Baby Geanne

Aan het einde van de nieuwsbrief wil ik jullie graag kennis laten maken met iemand. Ik had de eer de afgelopen maand dat een kleine baby naar mij werd vernoemd. Mama Maria, een van de vrouwen die deel is van onze kerk en die we altijd bezoeken tijdens outreach, zorgt voor veel kinderen. Een poosje geleden werd er een kleine baby van een week oud bij haar gebracht. Mama Maria houdt van dit kleine meisje en zorgt heel goed voor haar. Na een poosje vertelde ze me dat ze deze baby naar mij wil vernoemen en nu is het dus kleine Geanne. In de Zulucultuur zijn namen erg belangrijk en het is een eer voor mij dat deze kleine meid nu Geanne heeft. Naast de kleine baby, zorgt mama Maria ook elke dag voor de kinderen die naar haar crèche komen. Al maanden probeerden we om haar te registreren bij de overheid zodat ze wat support kan ontvangen voor haar crèche. Uiteindelijk lukte dat. Het is zo geweldig om te zien hoe God werkt in haar leven. Een aantal jaren geleden was ze nog een traditioneel genezer die altijd dronken was en nu dient ze Jezus met zoveel passie en wil ze Zijn liefde doorgeven aan de kinderen en tieners in haar buurt.



Verlof

De allerlaatste mededeling en iets om naar uit te kijken: op dit moment ben ik bezig met mijn verlof te nemen. Vanaf eind januari zal ik voor acht weken in Nederland en in Duitsland zijn. Ik zie er naar uit om mijn familie en vrienden te zien en ook mensen waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt in Melusi. Het is ook goed om even afstand te nemen en tijd te nemen om nieuwe energie en energie te krijgen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Ook in dat verband: God heeft alles in Zijn hand en Hij gaat voor mij uit. Hij is goed en Zijn plan zijn goed.

Dank jullie wel voor al jullie steun en gebed, Geanne



Wilt u, wil jij Geanne's werk financieel steunen met een gift? Dat kan!

Bankrekeningnummer NL39RABO0305509195
Ten name van Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld
Onder vermelding van Melusli - Geanne van Maanen



Geanne is uitgezonden door Serving in Mission, een internationale zendingsorganisatie. Op de website www.sim.org vind je meer informatie over wie SIM is.

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u geanneinafrika@gmail.com toe aan uw adresboek.

