

# Nieuwsbrief Geanne in Afrika

## Ha allemaal!

"I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good, You are good to me" – You are good, Bethel Music

Een hartelijke groet uit Zuid-Afrika! Het is alweer november en tijd voor een update, want er is weer veel gebeurd in Melusi. De afgelopen weken leerden we onze tieners tijdens de bijbelstudie een nieuw lied en het refrein zegt: "I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good, You are good to me". Daar moest ik aan denken toen ik op een rijtje zette wat ik met jullie wil delen. God is goed. Er zijn zoveel redenen tot dankbaarheid en Hij laat ons keer op keer zien hoe trouw Hij is en daarvan getuigen wij!



## Voetbalvreugde

Gods goedheid zien we in kleine en grote dingen. Soms beseffen we niet dat wat klein lijkt voor ons, heel veel betekent voor iemand anders. Elke week maandag en dinsdag trainen de jongens van ons team het Melusi voetbalteam. We hebben verschillende teams voor verschillende leeftijden en er zijn soms zomaar 100 jongens op het veld. En op zaterdag spelen ze meestal een wedstrijd. Het team van onder 13 jaar deed het dit jaar zo goed tijdens de wedstrijden dat ze in de finale mochten spelen en ze wonnen! Dat was een groot feest. Voor ons misschien iets kleins, maar voor deze jongens betekent dat heel erg veel. Veel van hen groeien op in slechte omstandigheden en kennen maar weinig liefde in hun leven. Deze prestatie geeft hen zelfvertrouwen en iets om te vieren. Nadat ze de beker in ontvangst hadden genomen, kwamen ze met luid getoeter naar de missie om iedereen te laten zien dat ze hadden gewonnen. God is goed.



## Kamp

Een ander hoogtepunt de afgelopen maanden was dat we weer een kamp konden organiseren. Voor het eerst sinds corona uitbrak. Het was spannend hoe het zou lopen. We hebben immers veel nieuwe teamleden en bijna niemand had ooit een kamp georganiseerd. Maar we hadden een geweldige week met de meiden. We hadden degenen uitgenodigd die normaal naar tienerbijbelstudie komen. Het is zo goed voor hen om even op een veilige plek te zijn, aandacht te krijgen en te genieten van de tijd samen, het lekkere eten, de spelletjes, de soapslide en noem maar op. Tijdens dit weekend hadden we het thema 'Vergeving' en we hebben ook verhalen verteld, samen uit de bijbel gelezen en gepraat. We helpen met het bouwen van een nieuwe opslag. Daarnaast deden ze ook mee met de outreaches en konden ze een beetje ervaren hoe het is om in community te leven door met ons te eten, spelletjes te doen, te praten en een dag naar de bergen te gaan. Het was een alles schoon te maken en op te bergen, want het is vaak behoorlijk smerig als het komt, maar we kunnen er zoveel mensen blij mee maken. We kregen nieuwe spelletjes en puzzels voor de kidsclub en de tienerbijbelstudie. Het is zo leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen ermee hebben en hoeveel ze ervan leren. Zo kan ik nog wel een hele lijst opnoemen. God is goed.



## Kippen en bezoek

De afgelopen maand hebben we nieuwe 'bewoners' gekregen op Melusi: kippen. Al een tijdje geleden hadden we een hok gebouwd en nu zijn ze er ook echt. Het is een waardevolle aanwinst. Ze geven ons al eieren en hopelijk later ook vlees. Het is alleen een uitdaging om ze in Melusi te houden. Helaas hadden we de afgelopen weken 's nachts weer een aantal keer ongewenste bezoekers in Melusi die gereedschap uit de tuin hebben gestolen. Dat is erg vervelend. Het blijft een probleem hier in Zuid-Afrika en we doen wat we kunnen, maar je kunt helaas niet alles voorkomen. Door de inbraken en doordat het niet de eerste keer was, hebben we besloten om een betere opslag te bouwen voor het gereedschap in de tuin. Gelukkig hoefden we dat niet alleen te doen. Sinds aantal jaar hebben we contact met een kerk in Duitsland. Zes jonge mensen uit deze gemeente kwamen twee weken op bezoek om ons te helpen met het bouwen van een nieuwe opslag. Daarnaast deden ze ook mee met de outreaches en konden ze een beetje ervaren hoe het is om in community te leven door met ons te eten, spelletjes te doen, te praten en een dag naar de bergen te gaan. Het was een alles schoon te maken en op te bergen, want het is vaak behoorlijk smerig als het komt, maar we kunnen er zoveel mensen blij mee maken. We kregen nieuwe spelletjes en puzzels voor de kidsclub en de tienerbijbelstudie. Het is zo leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen ermee hebben en hoeveel ze ervan leren. Zo kan ik nog wel een hele lijst opnoemen. God is goed.



## Team update

We hadden niet alleen bezoek de afgelopen maand, maar ook ons team is weer uitgebreid. Het blijft veranderen deze maanden. Het goede nieuws is dat na lang wachten en echt op het laatste nippertje mijn teamgenoten Daniel en Elske en de kinderen hun visum hebben gekregen en terug zijn op Melusi. Dat is een groot wonder. Het is bijzonder om te zien hoe zo ons team veel groter is dan vorig jaar en we nu ook met een grotere groep zijn die langer wil blijven. Dat geeft hoop voor de toekomst! Helaas blijven de visaproblemen bestaan. Ik heb nog niks gehoord van mijn aanvraag en mijn Duitse collega's kregen twee van de vijf visa terug waarbij eentje opnieuw moet worden aangevraagd. Het blijft een kwestie van een lange adem en echt op God vertrouwen, want we kunnen er zelf niks aan doen. Voor God is echter niks onmogelijk en we geloven dat Hij trouw is.



## God voorziet

Zijn trouw blijkt ook in hoe Hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Het is zo makkelijk om te vergeten hoe God voor ons zorgt en het normaal te gaan verlenen dat we elke dag te eten hebben, een dak boven ons hoofd en nog zoveel meer. Als team proberen we vaak God bewust te bedanken voor de vele zegeningen die Hij ons geeft: op dit moment komen er weer veel groenten uit de tuin en er komt nog meer aan nu het weer zomer is. We hebben zoveel uien dat de hele veranda ermee volhangt. Daarnaast krijgen we wekelijks donaties van de zuivelfabriek: de hele auto vol met yoghurt, melk en sap. Het is weliswaar een hele klus om alles schoon te maken en op te bergen, want het is vaak behoorlijk smerig als het komt, maar we kunnen er zoveel mensen blij mee maken. We kregen nieuwe spelletjes en puzzels voor de kidsclub en de tienerbijbelstudie. Het is zo leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen ermee hebben en hoeveel ze ervan leren. Zo kan ik nog wel een hele lijst opnoemen. God is goed.

## Vooruitblik

En zo naderen we alweer het einde van het jaar. Op dit moment zijn we hard aan de slag voor het jongenskamp en hebben we nog een aantal weken kidsclub, tieners en kerkdiensten voordat we wat rustigere weken hebben rond Kerst en Oud en Nieuw. Ik kijk daarnaar uit, om even wat rustiger aan te doen en tijd te hebben voor elkaar als community en voor onze dakloze mannen die het vaak moeilijk hebben deze tijd van het jaar. Het is een gek idee dat het de zevende keer zal zijn dat ik Kerst vier in Melusi. Dat is een lange tijd, maar het maakt me ook heel dankbaar om terug te kijken en ook daarin Gods goedheid te zien.



## Dank jullie wel!

Voordat ik ga afsluiten wil ik jullie bedanken voor jullie steun en vooral voor jullie gebed. Dat is van onmisbare waarde! Blijf bidden: voor de meiden die op het kamp waren, voor het jongenskamp, voor de jongens van het voetbalteam, voor onze dakloze mannen, voor de visa en voor ons als team.

Een hartelijke groet, Geanne



Wilt u, wil jij Geanne's werk financieel steunen met een gift? Dat kan!

**Bankrekeningnummer** NL39RABO0305509195  
**Ten name van** Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld  
**Onder vermelding van** Melusi - Geanne van Maanen



Geanne is uitgezonden door Serving in Mission, een internationale zendingsorganisatie. Op de website [www.sim.org](http://www.sim.org) vind je meer informatie over wie SIM is.

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [geanneinafrika@gmail.com](mailto:geanneinafrika@gmail.com) toe aan uw adresboek.

