

Nieuwsbrief Geanne in Afrika

Oh happy day!

Het is jammer dat jullie de kinderen niet kunnen horen zingen als we dit liedje doen in de kidschurch. Ze zingen zo hard dat we de muziek niet meer kunnen horen. Het is een groot feest als we dit liedje zingen! We hadden de afgelopen maanden een aantal keer groot feest. Eind april organiseerden we onze jaarlijkse jeugdconferentie MYC. Wat een bijzonder weekend met zoveel tieners en kinderen! Het waren dagen vol vreugde en leven op de missie. In mei hadden we een doopdienst waarin negen mensen werden gedoopt. Ook dat was met recht een 'happy day'! Dat weekend hadden we al feest omdat we meer dan 70 meiden op kamp hadden in Melusi. Wat een lawaai konden ze maken! Maar we hebben er ook van genoten en veel gedeeld over Jezus. Lees snel verder zodat je weer helemaal op de hoogte bent over het leven op Melusi!



Melusi Youth Conference

Het was tijdens het oefenen voor de aanbidding tijdens onze conferentie afgelopen paasweekend. We waren druk bezig met de laatste liedjes oefenen terwijl een aantal van de allereerste kinderen al binnen kwamen druppelen. Een van hen was kleine Khanyiso. Hij is denk ik zo'n vijf jaar oud en komt uit een van de armste delen van Dundee. Zijn moeder is niet in staat om goed voor hem te zorgen en deze kleine jongen heeft een hard leven. Toch kwam hij naar onze conferentie op die vrijdagmorgen. Hij stond ineens naast ons op het podium en begon mee te zingen en daar stond hij met zijn handen in de lucht God te prijzen. Het gaf me kippenvel. Het deed me denken aan Psalm 8. Kleine kinderen die God prijzen, het schrikt de vijand af en brengt hem tot zwijgen. Het stopte niet bij Khanyiso. Het hele weekend was ik deel van het aanbiddingsteam en leidde ik de kids en de tieners tijdens het zingen. Het was zo bijzonder om te merken dat ze gaandeweg de liedjes leerden kennen en uit volle borst zongen over Jezus die leeft! Het waren momenten die me enorm raakten. Deze kinderen en tieners komen voor het overgrote merendeel uit onchristelijke gezinnen, zitten vast in voorouderverering en verslavingen. Toch hoorden ze dit weekend over Jezus die leeft en die in onze harten wil leven. Hij leeft in ons! 'Jesus is alive' was het thema van onze conferentie. We hadden een enorm gaaf weekend met al deze jeugd. Samen zingen, luisteren naar verhalen en preken, dansen, kijken naar een drama, workshops bijwonen, spelletjes doen en niet te vergeten lunch! Het was allemaal een hele organisatie voor zo'n zeshonderdvijftig mensen. Toch was het zo de moeite waard! Veel van hen werden aangeraakt door God, hoorden voor het eerst echt over Jezus of kwamen met vragen en de vraag om gebed. Als je nog meer wilt lezen en foto's wilt zien, check dan even de blog. Lees hem [hier](#)

Mandisa

Een van de andere 'happy days' was 19 mei. Op deze zondag mochten we negen mensen dopen. Een van hen was Mandisa. Sinds een poosje is ze onderdeel van onze tienerbijbelstudie en komt ze elke week naar de kerk. Ze is nog maar zestien en haar familie is geen christen. Een dappere keuze dus om toch telkens te komen! Toen ze hoorde van de doopdienst kwam ze naar me toe. 'Geanne, zei ze, ik wil ook gedoopt worden!' Ik praatte met haar en we gaven haar wat om te lezen over wat dopen precies betekent en ik vroeg haar om er goed over na te denken. De week erna kwam ze weer naar me toe: 'Ik wil echt graag gedoopt worden, Geanne!' Ik vroeg haar waarom. Ze deelde haar simpele, maar krachtige getuigenis. 'Sinds ik naar de kerk kom is er veel veranderd in mijn leven. Ik begon te bidden en tijdens die momenten voelde ik Gods aanwezigheid zo sterk. Het veranderde mijn leven. Nu wil ik voor Jezus leven en daarom wil ik gedoopt worden!' Het maakte me stil. Zo eenvoudig, maar dat is genoeg. Wetende dat haar vader een alcoholist is en dat ze geen goed thuis heeft, maakt dit verhaal voor mij nog bijzonderder. Die zondag erna mocht ik haar dopen. Het was feest!! Naast Mandisa werden er nog meer mensen gedoopt. Ieder met hun eigen getuigenis. Bijzonder om te merken dat God werkt en dat Hij levens blijft veranderen!



Khumbu

Dat dopen niet zonder kost gaat, werd ook duidelijk die zondag. Een van de onze andere tieners wilde zich eigenlijk ook laten dopen. Haar naam is Khumbu. Maar op de zondag dat de doopdienst was, kwam ze naar mij en mijn collega Stephan toe. 'Ik heb een probleem' zei ze, 'mijn moeder wil niet dat ik gedoopt wordt'. Ze vertelde me een heel verhaal dat haar moeder eerst een ritueel met haar wil doen. Het werd ons meteen duidelijk. Met dat ritueel kon maar een ding bedoeld worden: voorouderverering. Haar moeder wil niet dat ze Jezus gaat volgen en probeert haar vast te houden en haar te betrekken in de voorouderverering. We vertelden haar dat zij moet kiezen! Of Jezus of de voorouders. Het kan niet allebei. Het is moeilijk. Als ze voor Jezus kiest kan het zijn dat haar moeder haar niet meer wil zien of haar het huis uitzet. Het is een enorme strijd, maar we hopen en bidden dat Khumbu de volgende doopdienst wel gedoopt zal worden. Bidden jullie mee voor haar?

Shine your light!

De zondag van de doopdienst was niet alleen een happy day, het was ook een happy weekend! Dat weekend hadden we tachtig meiden op Melusi. Wat een herrie konden ze maken en voordat ze 's avonds gingen slapen was het erg laat. Maar dat mag op kamp! We hadden samen veel lol en speelden spelletjes, keken een film, zongen en dansten het hele weekend en luisterden naar verhalen. Het thema was: 'Let your light shine!' We hopen en bidden dat deze meiden onthouden dat Jezus het licht van de wereld is en dat Hij ook hen een lichtje wil maken in hun families en op school!



Normal life

Naast alle bijzondere activiteiten gaat ook het 'normale' leven door op Melusi. We hebben happy days en dagen waarop het minder happy is. In de keuken hebben we op dit moment enorm veel groenten. De afgelopen weken hadden we zoveel bloem, koek dat we geen bloemkool meer kunnen zien. Maar het is een grote zegen! zoveel verse, gezonde groenten uit eigen tuin! Het is heel veel werk, maar samen met de keukenmama's hebben we veel lol en dat zorgt ervoor dat de morgens snel gaan. Naast de keuken ga ik nog altijd bijna elke middag op outreach. Dat zijn momenten waarop ik geniet van de kinderen en het is gaaf om aangrijpt. Er zijn momenten waarop het zo 'normaal' lijkt en momenten waarop ik alle kids wel mee naar huis zou willen nemen. Het is goed om dat beide te hebben, anders houd je dit niet vol. Het team wisselt op dit moment weer erg. Dat zorgt voor 'happy-sad moments' zeggen we altijd. Momenten van vreugde omdat we zoveel mensen verwelkomen en leren kennen, maar het is ook naar om telkens weer afscheid te nemen. Toch ben ik dankbaar voor ons team! We doen van alles samen en afgelopen maand vierde ik zelfs Koningsdag met de Duitse meiden!

Dank jullie wel!

Dank jullie wel voor het lezen en jullie meeleven en gebed! Blijven jullie meebidden voor het werk dat er op Melusi gebeurt? We gaan dapper door en eigenlijk kunnen we elke dag wel 'Happy Day' zingen. Het is niet altijd makkelijk, maar Jezus heeft overwonnen en Hij is Heer! Daarom is het elke dag een dag van vreugde en een dag om dankbaar te zijn!



Wilt u, wil jij Geanne's werk financieel steunen met een gift? Dat kan!

Bankrekeningnummer NL39RABO0305509195

Ten name van Zendingen Hervormde Gemeente Barneveld

Onder vermelding van Geanne van Maanen

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u geanneinafrika@gmail.com toe aan uw adresboek.