



GEANNE OP MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 17 – Mei 2018

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

HALLO ALLEMAAL!

Tijd voor een nieuwsbrief! Eigenlijk was het afgelopen maand al tijd, maar de maand was alweer voorbij voordat ik de tijd had om te schrijven. Gelukkig ben ik het niet vergeten en daarom hierbij het laatste nieuws vanuit Melusi. Maart en april waren volle maanden met onder andere het afscheid van Brandien, een meidenkamp, een kamp met onze discipelen om de conferentie voor te bereiden en onze jeugdconferentie MYC. Het waren dus maanden met gemixte gevoelens. Er waren zware en moeilijke momenten en er waren ook momenten vol vreugde. Er waren momenten waarop ik mezelf moest herinneren dat de vreugde van God mijn kracht is en er waren momenten waarop ik die vreugde in alles om me heen kon zien. Nu ik dit schrijf, net na het weekend van de conferentie, vult vreugde mijn hart. Het was een geweldig weekend en God werkte in de harten van mensen. Zijn licht is sterker dan het duister en daar mocht ik getuige van zijn. Wat een wonder!! 2 Korinthiërs 4 zegt het zo: *'We are bewildered, but we do not lose hope!'* We verliezen de hoop niet, want Jezus, het licht van de wereld, leeft en werkt in harten van mensen! Lees snel verder over wat er onder andere gebeurd is de laatste maanden.



MELUSI YOUTH CONFERENCE

Jezus is het licht van de wereld!! Dat was ons thema tijdens het laatste weekend van april. We organiseerden voor het derde jaar op een rij onze jeugdconferentie. Dat was weer een bijzonder weekend! Jezus' licht overwint duisternis. Duisternis vult deze wereld. Ik denk aan onze kinderen en tieners. Ze leven in een duistere wereld: dronkenschap, gebroken families, vaak geen vader in beeld, drugs, geloof in de voorouders, een leven in angst en gebrokenheid. Ook afgelopen weekend brak mijn hart voor velen van hen. Ze zijn zo kwetsbaar en leven in zo'n harde wereld. Tegelijkertijd ben ik vervuld met vreugde als ik dit schrijf. Ik denk aan de momenten dat ik samen met een aantal van de discipelen en van het team de aanbidding leidde. De tieners zongen uit volle borst en met zoveel passie: 'I have a light and it always shines' en 'There is someone, He is the answer, He is the light and He lights the way, His name is Jesus!'. Het was niet zomaar zingen. Gods Geest was in ons midden en gaf ons een passie om Hem te aanbidden. De duisternis moest wijken! Ik denk ook aan de momenten na de preek waarop veel van hen naar voren kwamen voor gebed of om de keuze te maken voor Jezus. De duisternis moest opnieuw wijken. Kostbare momenten! Ik denk aan de momenten in de workshops met alle vragen die ze hebben en ze durfden te stellen. Ik denk aan de momenten waarop we genoeg eten voor iedereen hadden en waarop iedereen zoveel plezier had met spelletjes doen. Ook op die momenten zagen we Gods licht! Wil je meer lezen, lees dan mijn blog: <http://www.geanneinafrika.nl/blog.html>

ZINTHO

'Niemand kon me helpen. Ik ben naar verschillende dokters geweest, naar allerlei sangoma's (traditionele genezers) en naar kerken. Niets en niemand kon me helpen. Ik was vaak bang 's nachts en mijn neus bloedde vaak. Ik wist dat er verkeerde geesten in mij leefden door mijn ervaringen met de sangoma's, maar ik kon niks. Totdat ik een paar weken geleden op zondag in de kerk kwam bij Melusi. Tijdens de preek had ik het gevoel dat de voorganger alleen voor mij preekte. Het raakte me enorm en tijdens de aanbidding viel ik op de grond en begon ik te huilen. Veel mensen hebben toen voor mij gebeden en sindsdien ben ik vrij. Het licht van Jezus schijnt in mijn hart!' Dit prachtige getuigenis was een van de vele dingen die gedeeld werden tijdens de conferentie. De vrouw die dit deelde heet Zintho. Zij kon getuigen van het licht dat in haar leven was gekomen! Een wonder!! God is licht en als Zijn licht schijnt, moet de duisternis verdwijnen.

DAPPERE OMA

In de vorige nieuwsbrief deelde ik het verhaal met jullie van de drie kinderen die verdronken zijn tijdens de storm. Enorm heftig! In de weken die volgden bezochten we deze familie regelmatig. De gesprekken die we daar hadden zetten mijn leven even stil. De oma van de kinderen getuigde van haar geloof en haar vertrouwen in God: 'Onze God is een God van tijd. Hij werkt op een wonderlijke manier en Hij weet precies wat wanneer goed voor ons is.' Wil je het getuigenis van deze oma lezen?

<http://www.geanneinafrika.nl/blog.html>

DISCIPELKAMP!

Op Melusi doen we vaker kampen en het is altijd feest, maar het kamp dat we in april hadden was wel extra bijzonder. We gingen voor de tweede keer met al onze discipelen op kamp. Dat zijn de tieners die een bijzonder plekje hebben in Melusi. Ze helpen ons bij kampen, kidsclubs en de conferentie, maar wij proberen hen ook te begeleiden in hun geloof en bij alles wat ze thuis en op school meemaken. Begin april namen we hen allemaal mee op kamp. We gingen naar een boerderij een uurtje rijden vanaf Dundee. Dat was feest, want zo vaak komen ze niet buiten hun buurt en dorp. We hebben vier geweldige dagen gehad met wandelen op de berg daar, samen pannenkoeken bakken, de zeepbaan die elk vrij moment werd gebruikt, samen zingen en dansen, de conferentie voorbereiden, zwemmen in het meer en noem maar op. Ze vonden het geweldig! En ik ook. Het fijnste vond ik dat we open en goede gesprekken konden hebben. Het zijn de momenten waar ik van hou. Samen zitten en praten over de dingen die er echt toe doen. Ik hou van deze tieners!! Tegelijkertijd schokten deze momenten me ook. Veel van hen ervaren enorme tegenwerking thuis. Hun families willen niet dat ze christen zijn en voeren een enorme druk uit op deze jonge mensen. Het is heftig om te zien waar ze doorheen moeten. Ze zijn dapper en geven niet op, maar de strijd is zwaar. Bidden jullie mee voor hen?



NEDERLAND

Mijn bezoek aan Nederland komt snel dichterbij. Ik heb er zin in! Zin om iedereen weer te zien en af te spreken met mensen. Dat is te lang geleden! Ook vind ik het een heerlijk idee dat het zomer is daar, dat we lange avonden hebben en dat alles zo mooi groen zal zijn. Daar ga ik van genieten! Tegelijkertijd zie ik ook wel op tegen mijn bezoek door alle dingen die geregeld moeten worden. De laatste maanden hadden verschillende mensen weer problemen met hun visa en daarom heb ik nog weinig zin om naar de ambassade te gaan. Daarnaast zal ik in Nederland moeten kijken of ik een organisatie kan vinden die mij onder hun hoede willen nemen. Er is een mogelijkheid dat dat WEC (<https://wec-nederland.org/>) gaat worden. Er is echter nog veel onduidelijk. Er zal dus veel gebeuren in de acht weken dat ik in Nederland zal zijn. Maar God is trouw en daar vertrouw ik op!
Dus voor nu: tot juni!



Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via geanneinafrika@gmail.com