



# GEANNE OP MELUSI

Gods licht laten schijnen in de  
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 11 – Januari 2017

Geanne van Maanen

[www.geanneinafrika.nl](http://www.geanneinafrika.nl)

## EEN NIEUW BEGIN!

*'Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.'*

Het is alweer 2017! Een nieuw jaar, een nieuw begin. Op Melusi zien we uit naar het jaar dat komt. Vol enthousiasme wat God gaat doen.

Het afgelopen jaar was niet altijd makkelijk. We zijn als team door heftige tijden gegaan. Maar God is trouw! Hij werkte door onze zwakheden en moeites heen.

Terugkijkend op het jaar 2016 kunnen we zeggen dat het een jaar van oogsten was. Niet alleen letterlijk in de tuin waar ontzettend veel groeit op dit moment, maar ook figuurlijk. Nog nooit in de geschiedenis van Melusi hebben we zoveel mensen in een jaar gedoopt en nog nooit zijn de kerk en de kidschurch zo groot geweest. Ook in het klein hebben we mensenlevens zien veranderen door wat de Heilige Geest in hen werkte. Allemaal dingen om ontzettend dankbaar voor te zijn! In deze nieuwsbrief dus daarom een paar highlights en ook de harde kanten van het leven op de missie.

Veel leesplezier en een hartelijke groet vanaf Melusi!

## KERST OP MELUSI

Kerst en Oud en Nieuw in de zomer. Dat is een rare gewaarwording. Het voelde ook niet echt als de decembermaand. Toch hebben we er wel aandacht aangegeven. Als team en onze residents, de mannen die we opvangen, hebben we heel wat activiteiten samen gedaan. Ooit met Kerst gezwommen in een meer, een wandeling gemaakt waarbij het zweet op je voorhoofd stond, gebarbecued of met Nieuwjaarsdag in een rivier gezwommen? Dat was even wat anders dan oliebollen, gourmetten en vuurwerk. Het eerste hebben we overigens wel gedaan met de Nederlanders hier op de missie. Dat was smullen! Verder hebben we genoten van de prachtige natuur en elkaars gezelschap. Voor veel van onze residents was de afgelopen maand een heftige maand. Velen hebben door eigen foute keuzes en verslavingen het contact met familie en vrienden verloren. Juist december drukt hun dan met de neus op de feiten en dat is weleens heel moeilijk. Toch hoorden we van verschillende kanten dat de gezamenlijke uitjes die we hadden, het lekkere eten en de persoonlijke aandacht hen heel goed deden. Een van de hoogtepunten was het uurtje na de braai met Kerst. Alle mannen kregen een klein cadeautje en als team spraken we voor ieder persoonlijk positieve woorden, een wens, waardering of een gebed. Dat deed hen zichtbaar goed! We hopen en bidden dat deze mannen hun leven weer op de rails krijgen en bovenal dat ze hier God zullen vinden. Bidden jullie mee om Gods genezing in deze gebroken levens?



## BEZOEK AAN NEDERLAND

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog maar drie weken en dan ben ik in Nederland. Vanaf 23 januari hoop ik ons kikkerlandje met een bezoek te vereren. Ik hoop voor vijf weken in Barneveld te verblijven om tijd door te brengen met familie, vrienden en de gemeente. Voel je vrij om even langs te komen, me aan te spreken en alles te vragen wat je wilt weten! Ik ben ook beschikbaar om te delen en te vertellen over Melusi op je kring, Bijbelstudie, catechisatie of wat dan ook! Stuur dan even een mailtje ([geannevanmaanen@gmail.com](mailto:geannevanmaanen@gmail.com)) of een berichtje (0653884017). Tot gauw!

## BERTIE

Hij was al bijna vier jaar op de missie. Na een leven op de straat en de ene missie na de andere missie, kwam hij uiteindelijk op Melusi terecht. Bertie. Hij was echt een lid van onze Melusifamilie. Er ging geen werkdag voorbij of Bertie zat op zijn krat onkruid te wieden, de planten water te geven of nieuwe bloemen te poten. Hij hield van zijn job!

Tegelijkertijd ging het slechter en slechter met hem. Hij had niet genoeg zuurstof meer en zijn longen hielden er stukje bij beetje mee op na een leven van ontzettend veel roken. Op een avond in november kon zijn lichaam het niet meer aan en stierf hij. Een klap voor ons als team en onze mannen. Tegelijkertijd wisten we ook dat hij op een veel betere plek is nu. Bertie vond op Melusi niet alleen een rustige en veilige plek, hij vond ook zijn Heer! Daar zijn we zo dankbaar voor!



## PANNENKOEKEN!

Tijdens Geanne's verlof (24 januari t/m 2 maart) organiseren we als TFC een leuke ontmoetingsavond met een heus pannenkoekenfeest. Iedereen is welkom! Naast een overheerlijke stapel pannenkoeken, zal Geanne ook wat over haar werk vertellen en laten zien.

Alle info even kort op een rijtje:

- Zaterdag 25 februari 2017, 17.30-19.30 uur
- De Garve, Lange Voren 86, Barneveld
- €10 per persoon voor pannenkoeken eten, drinken en een toetje, kinderen t/m 12 jaar betalen €7,50

Anmelden kan tot uiterlijk 23 februari via [www.geanneinafrika.nl](http://www.geanneinafrika.nl).



## OOGSTTIJD

'Geanne, hebben we nog diepvrieszakken en mensen om te doppen? We hebben weer vijf kratten bonen uit de tuin gekregen!' Dat is een zin die ik de afgelopen weken vaak hoorde! De tuin doet het ontzettend goed. Iets om heel dankbaar voor te zijn na alle droogte.

Er waren momenten waarop we niet meer zo zeker waren of het ooit wel de moeite waard zou zijn om alles te planten. Maar God is trouw en hoort gebeden. De afgelopen weken hebben we weer regen gehad en is het tegelijkertijd ook warm. Alles groeit ontzettend hard! Dat betekent heel erg veel werk in de keuken. Alle bonen, aubergines, courgettes, wortels, kolen, tomaten, uien en nog veel meer groenten moeten worden schoongemaakt en gekookt, ingevroren of geweekt. Er waren momenten waarop ik dacht: 'Nu kan ik het niet meer! Het is teveel!' Soms stonden we bijna de hele dag in de keuken om alles te verwerken.

Gelukkig kreeg ik telkens weer de energie die ik nodig had en werken we als team samen. Zo komt het goed en kunnen we alleen maar heel dankbaar zijn voor alle provisie!



## NEGENENTWINTIG ZIELEN TOEGEVOEGD

'Negenentwintig zielen werden in dat jaar aan hen toegevoegd.' Komt die Bijbeltekst je bekend voor? Wellicht wel en niet. De eigenlijke tekst is: '... en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.' Het staat in Handelingen 2, helemaal aan het begin van de kerk. Als team hadden we het erover afgelopen maanden. Afgelopen jaar mochten we negenentwintig mensen dopen. Negenentwintig mensen werden aan onze gemeente toegevoegd. In november hadden we de laatste van de vier doopdiensten van het jaar. Mensen met allemaal verschillende verhalen. Het verhaal van een van onze tieners raakte me. Haar familie zit heel diep vast in de voorouderverering en is er op zijn zachtst gezegd niet blij mee dat ze christen is geworden. Toch koos ze ervoor, met haar vijftien jaar, om zich te laten dopen en een duidelijk standpunt in te nemen. Ik volg Jezus! Wat de kosten dan ook maar zijn. We geven alleen God de glorie! Hij werkte in harten van mensen en Hij gaat door! Daarom zien we met verwachting uit naar het jaar dat gaat komen!

Deze nieuwsbrief in het vervolg regelmatig ontvangen? Laat het weten via [geanneinafrika@gmail.com](mailto:geanneinafrika@gmail.com)