



GEANNE IN MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 8 – Juni 2016

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

'MIJ IS ALLE MACHT GEGEVEN'

De laatste maanden bepaalde God me erg bij deze Bijbeltekst. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Zonder Hem kunnen we niks, maar als we in Zijn autoriteit staan, zullen we zien dat Hij machtiger is dan wat dan ook. Soms zijn er omstandigheden waarin we helemaal niet lijken te zien dat Jezus alle macht heeft. Soms lijkt het alsof alle duisternis je overspoelt. Maar toen ik begon met nadenken over wat ik zou schrijven in deze nieuwsbrief kwamen er heel veel verhalen boven waarin de macht van Jezus sterker was dan welke situatie dan ook. Ik wil jullie graag mee vertellen over het fantastische getuigenis van mama Maria en baba Eric, de moed van Tsepo en de relaties die ik begin op te bouwen met de keukenmama's. Het is goed om soms terug te kijken en te zien hoe God aan het werk is. Dat bemoedigt ons om door te gaan en te blijven staan in de autoriteit van Jezus.



TSEPO

Wat zou jij doen als je vader je de keuze geeft: Jezus of je familie? Tsepo stond voor deze keuze. Hij is een van onze tieners en kwam afgelopen jaar tot geloof. Nu wilde hij zich laten dopen, maar daar was zijn vader het niet mee eens. Zijn hele familie dient de ancestors en nu gaf zijn vader hem de keuze: het is of Jezus of de familie. Tsepo koos voor Jezus. Een paar weken geleden is hij gedoopt. Wat een bijzonder getuigenis! Deze jongen, nog maar 18 jaar oud, geeft heel veel op om Jezus te volgen. Een voorbeeld! Bidden jullie mee voor hem?



VOLLEYBAL JE MEE?

Op zaterdag 25 juni vindt van 11.00-15.30 uur het Gemeente Volleybaltoernooi plaats in en rond de sporthal van de Meerwaarde (Rietberglaan 4, Barneveld). De opbrengst is dit jaar voor Geanne!

Aan het Gemeente Volleybaltoernooi kan iedereen meedoen (teams van 6 personen). Er zijn 3 categorieën: talenten (kinderen tot 14 jaar), recreanten en profs.

Nast een sportief toernooi organiseren we voor kinderen tot 14 jaar een gratis volleybalclinic (van 10.30-11.15 uur). En bovendien kunnen kinderen tot 14 jaar ook meedoen met de kledjesmarkt. De kosten voor een kledje bedragen €5, de opbrengst is voor jezelf.

Voor vragen en informatie kun je mailen naar geanneinafrika@gmail.com of een kijkje nemen op de website www.gemeentetoernooi.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 23 juni.

WEDDING

Changed lives will change lives! Dat gebeurde er met mama Maria. Nadat zij tot geloof kwam, begon ze ook het evangelie aan haar man te vertellen. Een paar maanden later kwam ook baba Eric tot geloof. De eerste vraag die ze stelden was of ze nu konden trouwen. Misschien lijkt de vraag niet logisch, maar in hun ogen was dat op dat moment wat het meest belangrijk was. Ze leefden al voor meer dan 20 jaar samen en nu ze Jezus hadden leren kennen, wisten ze dat het anders moest. Zodoende hadden we een paar weken geleden een heuse bruiloft op Melusi. Wil je het hele verhaal lezen? Neem dan even een kijkje op: www.geanneinafrika.nl/blog.



DROOGTE

Misschien kun je het je in Nederland niet voorstellen, maar hier in Zuid-Afrika gebeurt het tegenwoordig maar al te vaak dat we geen water hebben. Er komt dan gewoon niks uit de kraan. Misschien hooguit een paar druppels. Heel zuidelijk Afrika worstelt met een grote droogte en dat resulteert in een aantal nare gevolgen. Een paar uur zonder water per dag is nog niet zo erg, maar wat moet je als je geen eten voor je gezin kunt kopen, omdat de prijzen van veel (basis)producten verdubbeld zijn? En wat gebeurt er als een hele stad voor langere tijd geen water heeft? Deze dingen spelen echt hier. Door de droogte zijn de watervoorraden van de steden minimaal en als er geen regen gaat vallen, gaan ze een keer opraken. In sommige gebieden is dat al zo. Ook kunnen een heleboel mensen geen dingen meer kopen in de supermarkten, omdat alles ontzettend duur is geworden. Wat we nodig hebben is regen. Bidden jullie mee?

DANK JULLIE WEL!

De laatste maanden heb ik weer behoorlijk wat kaarten uit Nederland gekregen! Ontzettend leuk! Ik geniet heel erg van post... Ook ben ik dankbaar voor de mensen die mij financieel steunen. Heel erg bedankt voor jullie giften. En niet te vergeten de mensen die voor mij bidden: jullie zijn kanjers!

KITCHENLIFE

Ook het leven in de keuken gaat verder. Drie morgens in de week ben ik daar te vinden om het eten klaar te maken voor onze hele community: de mannen die we opvangen, het team, de keukenmama's en de mensen die werken bij SiyaSebenza. Een hele klus! Maar het is leuk. Het is telkens weer een uitdaging om met weinig ingrediënten een goede maaltijd op tafel te zetten, maar het lukt elke keer weer. Met de twee vrouwen, Food4Workers, krijg ik een steeds betere band. Dat bleek afgelopen tijd wel. Mama Juliet's moeder was overleden en we besloten om erheen te gaan om te condoleren en wat dingen te brengen die ze nodig zouden hebben voor de begrafenis. We kwamen het kleine hutje binnen en werden meteen op de stoelen gezet die er stonden. Mama Juliet en nog een familielid zaten op de grond aan de andere kant. Dat is de gewoonte hier als iemand is overleden. De familie zit dan de hele week op de grond te rouwen. We praatten wat en ik merkte dat ik me hoe langer hoe ongemakkelijker voelde op de stoel. Zo kan je toch geen troost bieden? Ik vroeg aan één van mijn collega's die ook Zulu is of ik naast haar mocht gaan zitten. Dat kon wel. Dus ik ging ernaast zitten en sloeg een arm om haar heen. En wat gebeurde er? Ze legde haar hoofd op mijn schouder en begon te huilen. Voor mij was het een enorm teken van vertrouwen. Toen ze een week later weer in de keuken was, kon ze niet stoppen met bedanken voor het feit dat we geweest waren.