



GEANNE NAAR MELUSI

Gods licht laten schijnen in de
duisternis - ook in Zuid-Afrika

Nieuwsbrief Nummer 3 – Augustus 2015

Geanne van Maanen

www.geanneinafrika.nl

HALLO ALLEMAAL!

Hier weer even een update uit Zuid-Afrika. Het gaat goed! Dat kan ik met heel mijn hart zeggen. Ik geniet van veel dingen hier. Dankbaar ben ik dat God mij hier heeft gebracht!! Natuurlijk zijn er ook dagen dat het moeilijk is en de werkdruk is vaak behoorlijk hoog. Maar ik merk echt dat God erbij is en dat Hij strijdt voor mij en voor ons als team. In deze nieuwsbrief meer over het leven op Melusi, dankbaarheid en een nieuwe ministry!



DANKBAARHEID

Wat is echte dankbaarheid? En hoe vaak tonen wij dat eigenlijk? Naar God, maar ook naar mensen om ons heen? Een goede vraag voor ons allemaal! Een mama uit de township leerde me wat dankbaarheid kan betekenen... Mama Lungile is haar naam. Brandien bezoekt haar nu al ruim een jaar elke woensdagmiddag. Vorig jaar ging ik ook mee naar haar en nu dit jaar ook. Elke week kletsen we gezellig, lezen we met haar uit de Bijbel en bidden we samen. Deze bezoeken zijn altijd erg leuk! Je merkt aan alles dat ze het erg waardeert dat we komen. Als we ons hoofd om het hoekje steken klaart haar hele gezicht op! Toen we haar pas bezochten en al een poos hadden gepraat, stond ze ineens op en haalde twee pakjes. Eentje voor mij en eentje voor Brandien. Een cadeautje! Als teken van dankbaarheid... We stonden daar met tranen in onze ogen. Deze vrouw die echt niet veel heeft, had voor ons een cadeautje gekocht. Uit dankbaarheid! Het raakte me diep... Vaak vraag je je af of onze bezoeken werkelijk iets betekenen voor de mensen hier. Je kan er soms een beetje moedeloos van worden. Maar dit was echt een teken dat wat we doen zeker een verschil maakt! Wat een les in dankbaarheid...

SIYA SEBENZA

Wij werken! Dat betekent het bovenstaande in het Zulu, de taal van de mensen hier. Sinds een paar weken hebben we een nieuwe ministry op Melusi. Dit programma is voor mensen die graag willen werken, maar niet aan een baan kunnen komen. Ze komen voor twee weken elke morgen naar de missie om een cursus te volgen. In deze cursus leren ze onder andere hoe ze een sollicitatiegesprek kunnen doen, hoe ze dingen kunnen verkopen, wat het betekent om echt voor je baan te gaan, wat voor eisen werkgevers stellen, dingen over ethiek en niet te vergeten dat het belangrijk is dat je op tijd bent en toegewijd aan je werk! Daarnaast hebben we contact met verschillende bedrijven hier in Dundee. Als mensen de cursus goed doen, proberen wij ze aan een baan te helpen. Een geweldig project! Er is heel veel werkloosheid hier en helaas komt dat vaak ook door een verkeerde houding. Maar nu zijn de eersten geslaagd voor de cursus en aan het werk! En niet te vergeten delen we het evangelie met hen en mochten een aantal al tot geloof komen. Geweldig! Bidt u mee voor deze jonge mensen?

WIST U DAT?

Even een paar wetenswaardigheden uit het leven in Afrika. Dat gaat meestal niet helemaal zoals in Nederland namelijk... Wist u dat?

- De mieren hier echt overal en nergens zijn? Als je één kruimeltje vergeet op te vegen, dan heb je er zo honderd in je huis. Jakkes!
- Één van de daklozen die we hier opvangen een psychiatrisch patiënt is en altijd wartaal praat mij pas toewenste, toen hij zijn bord terug kwam brengen van het ontbijt: 'May your soul rest in peace'. Op zich hoop ik niet per se dat ik ga sterven hier ;) Stiekem moest ik er wel om glimlachen, maar hij is eigenlijk ook heel zielig...
- De kinderen met outreach mijn naam echt niet kunnen onthouden en me daarom de hele tijd 'umlungu' noemen? Dat betekent iets van 'blanke'.
- Ik heel hard Zulu aan het leren ben en zelfs elke week naar les ga? Het kost wel 10 rand per les en dat is omgerekend 75 eurocent ;) Het is erg leuk, maar ook echt een uitdaging! De taal is moeilijk zeg...
- Ik hier al als moeder wordt gezien? Pas tijdens de kidsclub had ik een poos een klein jongetje op mijn arm. Toen ik hem neerzette stond hij voor me en zei: 'Mama?' Hij stal echt mijn hart op dat moment. Toen ik hem daarna aan zijn moeder wilde teruggeven, begon hij heel hard te huilen. Hij wilde bij mij blijven...
- We afgelopen kamp wel 42 jongens hadden. Wat een drukte, maar het was ook erg gaaf! Deze jongens mochten allemaal een weekend lang genieten op de missie en horen hoe waardevol ze zijn in Gods ogen!



VANUIT DE TFC

Als TFC van Geanne zijn we enorm dankbaar u en jou te kunnen laten weten dat de financiën die nodig waren binnen zijn. We willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken!

Vind u of jij het leuk Geanne een kaartje te sturen? Dat kan! Geanne van Maanen, Melusi Christian Community, P.O. Box 503, 36b Cornhill Street, Dundee 3000 KwaZulu-Natal, South Africa.

Wil je deel uitmaken van het gebedsteam? Laat het even weten aan Gerrit en Dita Kuiper.

Tot slot willen we jullie laten weten dat Geanne elke maand een nieuwe blog maakt voor op de site. Neem gerust een kijkje!